

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΘΑΝ. ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ
ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΤΑ 1793

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ E. COUSINERY



ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΘΑΝ. ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΟΔΑΡΙΟΥ Ε. ΚΑΙ ΠΟΡΟΥ
ΠΟΔΑΡΙΟΥ Ε. ΚΑΙ ΠΟΡΟΥ

ΑΘΗΝΑ 1951

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΠ. ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΤΑ 1793

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ E. COUSINERY



Από την προσέλευσή του στην Ελλάδα μέχρι την απομονωμένη περιοχή της Χαλκιδικής, ο Γάλλος πρόξενος έγραψε μεταξύ άλλων για την Μακεδονία, που τότε ήταν ένα μεγάλο έδαφος από 100 χιλιόμετρα στη 12η θέση από την Αιγαίο θάλασσα, με την ονομασία της Κασσινίας. Ο πρόξενος την έβαλε σε μια σειρά από πόλεις, από την Κασσινία μέχρι την Καρδίτσα, που ήταν τότε η μεγαλύτερη πόλη της Ηπείρου.

Το βαθύτερο μέρος της οδοιπορίας του ήταν η Χαλκιδική, η οποία είναι μια πολύ σημαντική περιοχή για την ιστορία και την πολιτιστική της Ελλάδας. Την περιοχή της Χαλκιδικής ο πρόξενος έγραψε ότι ήταν μια περιοχή με πολλές αρχαίες αρχαίες πόλεις, με την Καρδίτσα να είναι η μεγαλύτερη από όλες.

ΑΘΗΝΑ 1951

Σεβασμιώτε, κύριε Δήμαρχε, Κυρίες καὶ Κύροι,

"Ενα ἀπὸ τὰ προβλήματα, ποὺ ὅπορροφοῦν τὴν προσοχή μου καὶ συγκεντρώνουν τὶς φροντίδες μου, εἶναι καὶ ἡ συγγραφὴ τῆς Ἰστορίας τῆς Χαλκιδικῆς.

Εἶναι θλιβερὸ τὸ γεγονός ὅτι ἡ πατρίδα μας, ἡ Χαλκιδική, μὲ τὸν σπουδαιότατο ρόλο, ποὺ διεδραμάτισε στὴν ἀρχαία ἐποχή, μὲ τὴν ἐνδιαφέρουσα ζωή της κατὰ τὴν Φραγκοκρατία, μὲ τὴν ἀξιόλογη δράση της στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας καὶ μὲ τὴ σπουδαία συμβολή της στὸν ἐπαναστατικὸν γιὰ τὴν Ἐλευθερία ἀγῶνες, δὲν βρῆκε ἀκόμα τὸν Ἰστορικό της. Καὶ νοιώθω βαθειὰ τὴν ὑποχρέωση, σὰν εἴδος ἵεροῦ καθηκόντος, νὰ ἔρευνω πάντα γιὰ τὴ συλλογὴ στοιχείων, ποὺ θὰ ἀποτελέσουν τὰ πρῶτα ὑλικά, μὲ τὰ ὅποια θὰ δρῳδώθῃ τὸ οἰκοδόμημα τῆς μεγάλης καὶ πραγματικὰ ἔνδοξης Ἰστορίας τῆς Χαλκιδικῆς.

Φαντάζεσθε λοιπὸν τὴν χαρά, ποὺ δὲν ἔταν ἀμέτοχη συγκινήσεως, τὴν ὅποια ἐδοκίμασα ἔνα δειλινὸ τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 1950, ὅταν, ἐργαζόμενος στὴ Γαλλικὴ Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη, μιὰ ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες τοῦ κόσμου καὶ ποὺ εἶναι ἐγκατεστημένη σ' ἔνα ἐπιβλητικὸ μεσαιωνικὸ κτίριο τοῦ Παρισιοῦ, ἀνακάλυπτα ἔνα παληὸ σύγγραμμα, ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὴν Ἰστορία τῆς Μακεδονίας καὶ εἰδικώτερα τῆς Χαλκιδικῆς.

Πρόκειται γιὰ τὸ ἔργο τοῦ E. Cousinéry, Voyage dans la Macédoine (Ταξίδι διὰ μέσου τῆς Μακεδονίας).

"Αλλὰ τί ἔταν αὐτὸς ὁ Cousinéry; Γάλλος Γενικὸς Πρόξενος στὴ Θεσσαλονίκη μέλος τοῦ Ἰνστιτούτου. Ἐπεχειρησε ἔνα ταξίδι ἔρευνῶν καὶ μελέτης στὴ Μακεδονία, ἥλθε καὶ στὴ Χαλκιδικὴ τὸ ἔτος 1793, πρὸν δηλαδὴ ἀπὸ 158 χρόνια καὶ στὸ 1828 ἔξεδωκε στὸ Παρίσιο ἔνα δίτομο ἔργο, στὸ ὅποιο ἐκθέτει τὶς ἐντυπώσεις καὶ τὶς κρίσεις του ἀπὸ τὸ ταξίδι αὐτό. "Ἄς λεχθῇ στὸ σημεῖο αὐτό, ὅτι, γιὰ τὴν ἐκτύπωση τοῦ ἔργου αὐτοῦ, ἐνδιαφέρθηκε ὁ 7διος ὁ βασιλεὺς Λουδοβίκος ὁ 18ος, ποὺ βασίλευε τότε στὴ Γαλλία.

Τὸ βιβλίο αὐτὸ παρουσιάζει ἔξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον. Ἡταν ὁ Cousinéry, ὅπως λέγει καὶ στὸν πρόλογό του, εἴκοσι χρόνια πρόξενος τῆς Γαλλίας στὴ Θεσσαλονίκη καὶ ἔτσι ἐγνώρισε πολὺ καλὰ τὸν τόπο, γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ τὸν περιγράψῃ μὲ ἀκρίβεια καὶ γιὰ νὰ ἔχουν βαρύτητα οἱ γνῶμες του καὶ οἱ κρίσεις του.

Αλλὰ ἂς ἀναλύσωμε τὸ βιβλίο αὐτό. Στὸ πρῶτο κεφάλαιο μιλάει γιὰ τὴν Μακεδονία γενικά, γιὰ τοὺς ἀρχαίους κατοίκους της καὶ γιὰ τοὺς κατοίκους τῆς ἐποχῆς του. Στὸ δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει τὴν Θεσσαλονίκη καὶ μᾶς δίνει μιὰ γραφική, δύσι καὶ ζωντανὴ εἰκόνα τῆς πόλεως στὰ χρόνια ἔκεινα. Κι ἔρχεται στὸ τρίτο κεφάλαιο ν' ἀσχοληθῇ μὲ τὴν Χαλκιδική.

«Δὲν ἥθελα» λέγει δ Cousinéry στὴν ἀρχὴ τοῦ κεφαλαίου αὐτοῦ «νὰ φύγω ἀπὸ τὴν Μακεδονία, χωρὶς νὰ πάω νὰ ἐπισκεφθῶ τὴν Χαλκιδικὴ μὲ τὴν τόσο λαμπρὴν ἀρχαίαν Ἰστορίαν της, χωρὶς νὰ ἰδῶ τὸ θέατρο τῶν πολέμων, ποὺ προκαλέσαν οἱ φιλοδοξίες τοῦ Φιλίππου». Καὶ προσθέτει: «⁵Ημουνα ἐκ τῶν προτέρων βέβιως, διτι θᾶβρισκα ἀνὰ τὰ βουνὰ καὶ τὶς πεδιάδες της, στοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὶς κατοικοῦν, τὰ γνωρίσματα ἔκεινα τὰ ἴδιαίτερα, ποὺ θὰ θύμιζαν τοὺς προγόνους τους». Καὶ ἔξακολονθεῖ μὲ τοῦτα τὰ χαρακτηριστικά: «Σ' διο τὸ μεσαίωνα οἱ κάτοικοι τῆς ἐπαρχίας αὐτῆς δὲν ἀπέφυγαν τὶς συμφορὲς καὶ τὶς ἄλλες μάστιγες, ἀπὸ τὶς δυοῖς ὑπόφερε δη Μακεδονία γενικά· ἀλλὰ κατώρθωσαν χάρις ἴδιως στὰ δάση, ποὺ τοὺς περιτοιχύριζαν καὶ ποὺ τοὺς κηρήσιμευαν σὰν ἄσυλα, νὰ ἔξασφαλίσουν ἔνα εἶδος ἀνεξαρτησίας καὶ κατώρθωσαν, κυρίως αὐτό, νὰ διατηρήσουν τὴν καθαρότητα τῆς φύσεως (la pureté de leur race). Γι' αὐτὸν τὸ λόγο εἶναι δῆλοι ⁶Ελληνες σ' ὅλη τὴν ἔκταση τοῦ τόπου αὐτοῦ (Aussi sont—ils tous Crecs dans toute l' étendue du pays).

⁷Ιδού μιὰ ἀκόμη αὐθεντικὴ μαρτυρία γιὰ τὴν γνησιότητα τῆς Ἐλληνικῆς φυλῆς, ποὺ εἶχε καὶ ἔχει τὴν ἀξίαν τῆς γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς θεωρίας τοῦ Γερμανοῦ Φαλλμεράϋερ, διόποιας ὑπεστήθη ἐπειδὴ τὸ 1840, διτι ἡ φυλὴ τῶν ἀρχαίων Ἐλλήνων χάθηκε δλότελα γιατὶ, διπος λέει, ἡ Πελοπόννησος καὶ ἡ ἄλλη Ἐλλάδα κατακλύσθηκαν ἀπὸ πολυάριθμα Σλαυτικὰ φῦλα, ἥδη ἀπὸ τὸν 6 μ. Χρ. αἰώνα. ⁸Η θεωρία αὐτὴ τοῦ Φαλλμεράϋερ, ποὺ ἔλεγε ἐπὶ λέξει διτι «οὔτε μιὰ σταγόνα γνησίου καὶ ἀμιγοῦς Ἐλληνικοῦ αἴματος δὲν ρέει στὶς φλέβες τῶν Χριστιανῶν κατοίκων τῆς σημερινῆς Ἐλλάδας», ἀποδείχθηκε ἀπὸ τοὺς Ἰστορικούς, δικούς μας καὶ ἔνους, λαθεμένη καὶ ἀνατράπηκε, τὴν ἀνεμάσησαν ὅμως λίγο ποὺν ἀπὸ τὸν τελευταῖο πόλεμο ωρισμένοι Ἰταλοί, στοὺς διποίους ὅχι ἡμεῖς, ἀλλὰ ἔνας ἔνος, δη Γάλλος Cousinéry δίνει ἀποστομωτικὴν ἀπάντηση.

«Αλλ' ἂς ἐπανέλθωμε στὸ θέμα μας. ⁹Ο Cousinéry ἐπιγράφει τὸ κεφάλαιο στὸ διποῖο ἀσχολεῖται μὲ τὴν Χαλκιδικὴ: «Ταξίδι εἰς τὴν Χαλκιδικὴν ἢ ἐπὶ Θράκης.» Καὶ γνωρίζετε, Κυρίες καὶ Κύριοι, διτι ἡ

Χερσόνησός μας δὲν ἔταν γνωστὴ μόνο μὲ τὸ ὄνομα «Χαλκιδικῆ», ἀλλ' ἐπίσης καὶ μὲ τὸ ὄνομα «ἐπὶ Θράκης». Στὸ πολύτιμο βιβλίο τοῦ καθηγητοῦ Μαργαρίτη Δήμιτσα, ἡ «Μακεδονία», ποὺ ἐκδόθηκε στὰς Ἀθήνας τὸ 1896, βρῆκα (σελ. 604) τὴν ἔξης ἔξηγηση τῶν ὄνομάτων αὐτῶν: «Καὶ Χαλκιδικὴ μὲν ἔκαλεῖτο ἀπὸ τῶν πολλῶν ἀποικιῶν τῆς Χαλκίδος τῆς Εύβοίας ἢ ἐκ τῆς ἀφθονίας τῶν πολυτίμων μετάλλων καὶ ἴδιως χαλκοῦ, ἐπὶ Θράκης δὲ διότι ἀρχικῶς ὑπὸ Θρακῶν οἰκουμένη κατελέγετο εἰς τὴν Θράκην μέχρις οὗ κατακτηθεῖσα ὑπὸ τῶν βασιλέων τῆς Μακεδονίας ἀπετέλεσε μέρος τοῦ Μακεδονικοῦ Κράτους».

Ο Γάλλος πρόδεινος φθάνει στὴν ἀρχὴ τοῦ ταξιδιοῦ του στὴ Γαλάτιστα. Γνωρίζετε, Κυρίες καὶ Κύριοι, διτι ἡ ὁραία αὐτὴ κωμόπολη μὲ τὸ ὑγιεινὸν κλῖμα καὶ τὰ ἀφθονα πηγαῖα νερά, βρίσκεται ὅπου ἡ ἀρχαία πόλη Ἀνθεμοῦς, ποὺ ὀνομάσθηκε ἔτσι στὴν ἀρχαιότητα ἀπὸ τὴν ἀφθονία τῶν ἀνθεμών αὐτῶν καὶ τὴν εὐφορία τῆς γῆς καὶ τὴν ὅποια κατέλαβε δη βασιλεὺς τῆς Μακεδονίας Ἀμύντας δη Αος στὰ 540 π. Χρ. καὶ τὴν προσέφερε σὰν καταφύγιο στὸν τύραννο Ιππία, διταν αὐτὸς διώχθηκε ἀπὸ τὰς Ἀθήνας.

Αλλὰ ἂς δώσωμε τὸ λόγο στὸν Cousinéry: «Μπῆκα στὴ χώρα αὐτὴ ἀπὸ τὸ χωριό τῆς Γαλάτιστας, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ διακόσια περίπου σπίτια. Ο Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Θεσσαλονίκης μὲ εἶχε δώσει ἔνα συστατικὸ γράμμα γιὰ τὸν Ἐπίσκοπο τοῦ τόπου, ποὺ εἶχε τὸν τίτλο τοῦ Ἐπίσκοπου Ἀδραμερίου. Ήταν δυστυχῶς ἀπὸν δη δεσπότης, διταν ἔφτασα ἐγὼ ἔκει, ἀλλὰ ἔγινα δεκτὸς μὲ ἐγκαρδιότητα ἀπὸ τὸν ἀδελφό του, ποὺ ἦταν λαϊκὸς καὶ γεροντοπαλλήκαρο καὶ δη διποῖος μὲ περιποιήθηκε ἔξαιρετικά. Φιλοξενήθηκα στὴν Μητρόπολη, ἔνα σπίτι πολὺ μέτριο, ἀλλὰ νοικοκυρεμένο μὲ ἐπίπλωση θάλεγε κανένας εὐρωπαϊκή. Εμεινα ἐνχαριστημένος ἀπὸ τὴν ὑποδοχὴ καὶ εἶπα πῶς τὸ ταξίδι μου ἀρχίζει μὲ καλοὺς οἰωνούς. Ο ἀνθρωπός, ποὺ μὲ φιλοξενοῦσε, δὲν μπόρεσε νὰ ἀπαντήσῃ στὶς ἔρωτήσεις μου, γιατὶ τὸ χωριό διομάζεται Γαλάτιστα. Ενας τεράστιος πύργος καταλαμβάνει τὸ κέντρο τοῦ χωριοῦ. Δὲν μπόρεσα νὰ μάθω ἀλλὰ πράγματα γι' αὐτόν, παρὰ μόνον διτι ἐλλείψει ἐπιδιορθώσεων δὲν εἶναι κατοικήσιμος καὶ διτι εἶναι ἔφωδιασμένος μὲ μιὰ ὑπόγειο στοά, ποὺ δηηγεὶ μακριὰ ἀπὸ τὸν πύργο, ἀλλὰ κανεὶς δὲν ἔνδιαφέρθηκε ὃς τὰ σήμερα νὰ κάμη ἔκει σχετικὲς ἀναζητήσεις.

«Ενας καλόγηρος ἀπὸ κάποιο μοναστῆρι τοῦ ὅρους Ἀθωνα, ποὺ πέρασε καὶ αὐτὸς τὴν νύχτα ἔκεινη στὸ χωριό, προστέθηκε στὸ καραβάνι μας, τὸ διποῖο πῆρε τὸ δόρυ με πόδες Ἀνατολάς. Ανεβήκαμε στὸ δροπέδιο, ποὺ δεσπόζει τῆς Γαλατίστης καὶ μέχρι τοῦ σημείου διπού

δ δρόμος διακλαδίζεται σὲ δυὸς ἄλλους, ἀπὸ τοὺς δόποίους δὲ ἔνας δόδηγει πρὸς ΒΑ καὶ σὲ μὰ σκυθρωπὴ ἐρημιὰ μέσα σ' ἔνα πυκνὸ δάσος ἀπὸ δρῦς, ποὺ βάσταξε τρεῖς δλόκληρες ὥρες, ὡς τὸ μικρὸ χωριὸ δε Nédgé salam, ποὺ δὲν ἀριθμεῖ παρὰ καμιὰ τριανταριὰ οἰκογένειες, ὅλες Ἑλληνικές.

»Θὰ ἐδοκίμαζα ἔκπληξη βλέποντας πόσο λίγα χωράφια ἦτανε ἔκει τριγύρῳ καλλιεργημένα, ἀν δὲν μάθαινα, μόλις ἔφθασα ἔκει, ὅτι οἱ κάτοικοι εἶναι ὅλοι σχεδὸν βιοτέχνες—τεχνίτες. Τὰ χώματα τῶν χωραφιῶν εἶναι ἀργιλλώδῃ καὶ αὐτὸς ἦταν ἡ αἰτία νὰ ἀναπτυχθῇ ἔκει μιὰ ἀγγειοπλαστικὴ (poterie) φημισμένη σ' ὅλο τὸν τόπο καὶ τῆς δόποίας οἱ ἀπαρχές πρέπει ἀσφαλῶς νὰ ἀναζητηθοῦν στὴν ἀρχαιοτάτη ἐποχῇ.

»Τὰ βάζα καὶ τὰ ἄλλα δοχεῖα, ποὺ κατασκευάζει αὐτὸς δ πληθυσμός, ποὺ ζεῖ σ' αὐτὴν τὴν ἐρημιά, δὲν ἔχουν σχέδια τουρκικά· βρίσκει κανένας πάντοτε σ' αὐτὰ τοὺς Ἑλληνικοὺς τύπους.

Εἶναι ἡ φόρμα τοῦ αὐγοῦ ποὺ δεσπόζει, εἴδα ὅμως κι ἄλλα σχέδια ἀρχαῖα, ποὺ ἀναπαράγουν αὐτοὶ οἱ καλλιτέχνες, οἱ δόποιοι σίγουρα ἀγνοοῦν τὴν ἀρχαιότητα τῆς τέχνης, τὴν δόποιαν ἐκληρονόμησαν».

Βλέπετε, Κυρίες καὶ Κύριοι, ὅτι δ περιηγήτης συναντάει παντοῦ ἀποδείξεις τῆς συνέχειας τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων.

Ο Κουζινερὶ διηγεῖται σὲ συνέχεια πῶς πήρανε ἔπειτα ἔνα δρόμο νοτιώτερα, ὅτι ἀριστερά τους μερικὰ διάκενα στὸ δάσος τοὺς ἐπέτρεψαν ν' ἀντικρύσουν τὴν λίμνη Βόλβη, ἀπὸ τὴν δόποιαν ἔχοινε ὅτι ἀπείχαν πέντε ἡ ἔξι λεῦγες ἡτοι 20—24 χιλιόμετρα καὶ ὅτι τελικὰ φθάσανε στὴν Ἀρναία. Ἀλλὰ ἂς ἀνοίξωμε ἐδῶ πάλι μιὰ παρένθεση. Ο Cousinery χρησιμοποιεῖ τὸ ὄνομα Λιαρίγκοβη καὶ ὅχι Λιαρίγκοβα. Καὶ κάπι ἄλλο: Δὲν εἶναι πολὺς καιρός, ποὺ στὰς Ἀθήνας κάποιος ἀπὸ τὸ χωριὸ Ἀρνη τῆς Ἀνδρου μὲ προσωνόμαζε «πατριώτη». Δοθέντος ὅτι Ἀνδριοι ἀποίκησαν τὴν ἀρχαία Ἀκανθό, πρέπει, μοῦ ἔλεγε, οἱ Ἀνδριοι ποὺ ἀποίκισαν καὶ τὴν ἀρχαία πόλη Ἀρναὶ στὰ ΒΔ τῆς Ἀκάνθου, νάναι οἱ πρόγονοι του!.. Δέχθηκα τὸν χαιρετισμό, ἀλλὰ τοῦ ἐδήλωσα ὅτι μιᾶς καὶ ἔγῳ γεννήθηκα νοτιώτερα τῆς Ἀρναίας θὰ τὸν μεταβιβάσω σ' ἔκείνους, ποὺ ἀνήκει δηλ. στοὺς κατοίκους τῆς Ἀρναίας καὶ ἐπωφελοῦμαι τῆς εὐκαιρίας αὐτῆς, γιὰ νὰ γίνω σήμερα φορέας τοῦ χαιρετισμοῦ αὐτοῦ...».

«Ἐπὶ τέλους» ἔξακολουθεῖ δ Cousiney «χωρὶς νὰ βγοῦμε καθόλου ἀπὸ τὸ δάσος καὶ ὕστερα ἀπὸ ἔξι ὥρες πορεία ἀπὸ τὴν Γαλάτιστα, φθάσαμε στὴ Λιαρίγκοβη, μεγάλο χωριὸ ἀπὸ τετρακόσια σπίτια περί-

που. Ἐκεῖ ὁ γενίτσαρος, ποὺ μὲ συνώδευε ἀπὸ τὴν Θεσσαλίη (γενίτσαρος δὲ ἦτανε στρατιώτης τοῦ πεζικοῦ ἀνήκων στὸ σῶμα τῆς φρουρᾶς τοῦ Σουλτάνου) συνάντησε Τούρκους συναδέλφους του φύλακας καὶ διαχειριστάς διαφόρων ἀγροκτημάτων γύρω ἀπὸ τὸ χωριό. Αὗτοὶ οἱ διαχειριστές, ποὺ φέρουν σ' ὅλη τὴν Τουρκία τὸ ὄνομα Σουμπασῆς (Soubashis), ἔσπευσαν νὰ ἀναγγείλουν τὴν παρουσία μου σ' ἔναν ἀπὸ τοὺς ἀρχοντες τοῦ χωριοῦ, ὁ δόποιος μὲ δέχθηκε μὲ μιὰ ἰδιαίτερη ἔγκαρδιότητα.

»Τὸ ντύσιμο καὶ ἡ ὅλη ἐμφάνιση τῶν κατοίκων φανέρωναν μιὰ μεγάλη οἰκονομικὴ εὐημερία καὶ ὅταν ἔφθασαν στὸ σπίτι ἔκεινοῦ, ποὺ θὰ μὲ φιλοξενοῦσε, εἶδα σημάδια πλούτου καὶ εὐπορίας. Νεαρὸς ἀκόμα, πολὺ ωραίος ὡς ἀνδρας, μ' ἔνα βλέμμα συμπαθητικώτατο, μὲ μιὰ φυσιογνωμία πολὺ πνευματικὴ καὶ λεπτή, μὲ μιὰ κουβέντα ἔξυπνη κι εὐχάριστη, ἀξιζε ἀναντίρρητα τὰς ψήφους τῆς Κοινότητας, ποὺ τὸν ἀνέδειξαν ἔναν ἀπὸ τοὺς ἀρχηγούς της. Ἡ σύζυγός του, μιὰ μετριόφρων ὅσο καὶ ὅμορφη γυναίκα, συνήνωσε τὶς προσπάθειές της μὲ τὶς φροντίδες τοῦ ἀνδρα της, γιὰ νὰ μᾶς περιποιηθοῦν ὅσον τὸ δυνατὸν καλύτερα.

»Παρατήρησα μάλιστα ὅτι δὲν δοκίμαζε καμμιὰ δυσκολία ἢ ἀποστροφὴ στὸ νὰ δείχνῃ τὸ πρόσωπό της ἀκάλυπτο στὰ μάτια τοῦ γενίτσαρου, ποὺ μιραζότανε μ' ἔμενα τὰ ἀγαθὰ τῆς φιλοξενίας. Γενικά μιὰ Ἑλληνίδα κρύβεται, ὅταν ἔνας γενίτσαρος εἰσδύει μέσα στὴν κατοικία της. Ἀλλὰ σ' αὐτὸν τὸν τόπο ὅ πον δ πληθυ σ μὸς εἰναὶ ἐξ ὀλοκλήρου «Ελληνίδης μεγαλύτερη ἔγκαρδιότητα. Πιστεύοντας ὅτι εἶναι προφυλαγμένοι ἀπὸ κάθε ἀτιμία καὶ αὐτὸς τὸ αἰσθημα δόηγει σὲ κάποια ἐμπιστούνη.

»Εὐχαριστημένος ποὺ βρισκόμουνα ἀνάμεσα σὲ φιλόξενους Ἑλληνες, μὲ αἰσθήματα, ποὺ ἔχουν φανερὴ τὴν σφραγίδα τῆς ἀρχαίας προγονικῆς εὐγενείας τους, δὲν ἥμουνα λιγάτερο γοητευμένος, ποὺ βρισκόμουνα καὶ ἀνάμεσα σὲ γυναικες μὲ χρακτηριστικὰ γνωρίσματα νοικουρωσύνης, ποὺ ἔχει τὴν πηγή της στὴν ἀρχαιότητα, μὲ κοστούμια κομψὰ καὶ μὲ γραμμές πολὺ ἀρμονικές. Καὶ ἡ χαρά μου αὐτὴν θὰ ἦτανε ἀναμφιβόλως πληρέστερη ἄν, παρατείνοντας τὴν παραμονή μου στὴ Λιαρίγκοβη, μποροῦσα νὰ ἴδω περισσότερο κόσμο, ὅπως εὐγενικὰ μοῦ πρότεινε δ φιλοξενῶν με. Βρισκόμουνα κοντὰ σὲ Ἑλληνες, ποὺ ἦταν οἱ ὀλιγάτεροι ἔκφυλισμένοι ἀπὸ ὅλο τὸ Εθνος τους στὴ σημερινὴ κατάσταση τῆς δουλείας τους.

»Καὶ ἐνῷ, ἔξακολουθεῖ δ ἀφήγηση τοῦ Κουζινερὶ, «οἱ γυναικες,

τόσο ή νοικοκυρά, όσο καὶ οἱ ὑπηρέταις παρασκεύαζαν τὸ γεῦμα, τὸ σαλόνι τῆς ὑποδοχῆς γέμιζε ἀπὸ φύλους καὶ συγγενεῖς τοῦ ἰδιοκτήτου. Καὶ ἄρχισε μιὰ συνομιλία μὲ διάφορα θέματα, τὰ δποῖα δὲν μποροῦσαν παρὰ νὰ κινήσουν τὸ ἐνδιαφέρον μου. "Απαντοῦσα στὶς ἔρωτήσεις τους, ἀπαντοῦσαν στὶς δικές μου. "Εμαθα μεταξὺ ἀλλων πραγμάτων ὅτι τὸ ὁροπέδιο, στὸ δποῖο βρισκόμουνα, ἡτανε πολὺ πυκνοκατωκοιμένο στὴν ἐποχὴ τῶν ἐπιδρομῶν τῶν Βουλγάρων, ὅτι ἀγάδες ἔχουν ἐκεῖ κοντὰ μερικὰ τσιφλίκια, ὅτι δεξιὰ ὑπῆρχε μία πόλη, ἥ δποῖα μὲ τὸ ὄνομα Παλαιοχῶρι δὲν παρουσιάζει σήμερι τίποτε ἄλλο, ἐκτὸς ἀπὸ ὑδρόμυλους καὶ ὅτι οἱ κάτοικοι τοῦ Παλαιοχωρίου, χωρὶς ν' ἀλλάξουν τὴν ὁνομασία αὐτή, ἥλθαν καὶ ἔγκαταστάθηκαν στὸ βάθμος τοῦ ὁροπέδιου τῆς Λιαρίγκοβης καὶ ὅτι ἡ καινούργια ἔγκατάσταση βρισκότανε στὸ πέρασμα τοῦ δρόμου μου. "Ολα αὐτὰ μ' ἐνδιέφεραν τόσο, ὥστε δι φιλοξενῶν με μ' ἐπίεσε πολὺ νὰ μείνω λίγες μέρες. "Η προσφορά του ἡτανε εἰλικρινῆς καὶ ζωηρή, ἀλλὰ παρὰ τὴν ἐπιθυμία μου νὰ ἔξερενήσω ἐναν τόπο τόσο ἐνδιαφέροντα, δὲν δέχθηκα τὴν πρόσκληση. Εἰχα τόσα μέρη νὰ ἐπισκεφθῶ! Καὶ ἵδιως τὰ μεταλλεῖα ἀργύρου, τὰ δποῖα τότε ἀγοῦσαν.

"Ο προύχοντος, ποὺ μὲ φιλοξενοῦσε, μ' ἔκανε μὲ τὴν εὔκαιριαν αὐτὴ δῶρο μερικὰ ὀραῖα κομμάτια ἀπὸ καθαρὸ μετάλλευμα, πληροφορώντας με ταῦτόχρονα, ὅτι ἡ Λιαρίγκοβη εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ χωριά, ποὺ περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο ὑποφέρει ἀπὸ τὴν ὑποχρεωτικὴ ἔργασία στὰ μεταλλεῖα. "Εκατὸν ἀνθρώποι ἀγγαρεύονται κάθε χρόνο καὶ πληρώνονται τόσο λίγο, ὥστε οἱ διάφορες Κοινότητες κάνουν ἔργανους γιὰ νὰ ἀνακούφιζουν τὶς οἰκογένειες ἐκείνων, ποὺ ἀπασχολοῦνται στὴν ἔργασία αὐτή. "Ἐπίσης, μοῦ τόνισε δι προύχοντας, ὅτι τὰ δώδεκα χωριά, ποὺ ὑπόκεινται σ' αὐτὴ τὴν ἀγγαρεία συχνὰ—πυκνὰ δεινοπαθῶν ἀπὸ τὸν Ἀγᾶ, δι δποῖος διευθύνει τὰ μεταλλεῖα καὶ ὅτι ἄκομα αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἔνας ἀπὸ τὸν συγγενεῖς του βρίσκεται κρατούμενος στὶς φυλακές, σὰν διηρός, γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς στρατολογίας τῶν μεταλλωρύχων ἔργατῶν. Καὶ μὲ παρεκάλεσε νὰ μεσολαβήσω καὶ νὰ ἐνεργήσω γιὰ νὰ ἐπετύχω τὴν ἀπόλυτή του. Καταλαβαίνει κανένας εὔκολα πόσο βαθειά στὴν καρδιά μου αἰσθάνθηκα τὴν ὑποχρέωση αὐτή, ποὺ μ' ἐπέβαλλε ἡ καλὴ ὑποδοχή, ποὺ ἔτυχα.

"Η εὐμάρεια, μέσα στὴν δποῖα ζοῦν οἱ κάτοικοι τῆς Λιαρίγκοβης, δὲν προέρχεται μόνο ἀπὸ τὴν καλλιέργεια τῶν ἀγρῶν τους. Κατασκευάζουν τάπητες (κιλίμια) γιὰ τὸν δποῖος χειρισμοποιοῦν τὸ μαλί τοῦ τόπου. "Ολες σχεδὸν οἱ οἰκογένειες ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἔργασία

αὐτὴ καὶ τὰ προϊόντα τῆς βιοτεχνίας αὐτῆς ἔφθαναν καὶ πωλούντανε ὧς τὴ Ρωμυλία (Romèlie) καὶ ἵδιως στὰ Μοναστήρια. "Ο φιλοξενῶν με ἔκαμνε ἐμπόριο μὲ τὸν τάπητας αὐτοὺς καὶ πήγαινε σ' ὅλα τὰ ἐμποροπανηγύρια».

Στὸ σημειο αὐτὸ τελειώνει δι Cousinety τὶς ἐντυπώσεις του ἀπὸ τὴν Ἀρναία. Εἴδατε μὲ τὶ ἐνάργεια, μὲ τὶ ζωντάνια τὴν περιγράφει. "Αποκαλύπτεται μπροστὰ στὰ φιλόξενα αἰσθήματά της, μπροστὰ στὸν πολιτισμό της καὶ ἔξαιρει τὸν ἀκριτικὴν Ἑλληνισμό της. Μὴ λησμονῆτε δὲ πώς βρισκόμαστε ἀκόμα τότε, ὑπὸ τὰ δεσμὰ τῆς δουλείας. "Ασφαλῶς, Κυρίες καὶ Κύριοι, καλύτερος ὑμνος, δίκαιος δέ, γιὰ τὸν προγόνους σας δὲν ἡταν δυνατὸν νὰ γραφῆ...

"Άλλ' ἂς ξαναδώσωμε τὸ λόγο στὸν Κουζινέρι:

"Τὴν ἐπομένη τὸ πρωΐ πῆρα τὸ δρόμο γιὰ τὸ Παλαιοχώρι. "Ο δρόμος ἡταν περιτυγισμένος ἀπὸ ἀμπέλια, τὰ δποῖα εἰχαν ἥδη τρυγήσει, καὶ ἀπὸ κήπους. "Αντίκρυσα ἔνα ἀρκετὰ μεγάλο ποτάμι τοῦ δρόμου τὰ νερὰ κατευθύνονται πρὸς νότον, πρὸς τὸν μύλους καὶ πᾶνε ὑστερα νὰ φιλούν στὸ Χαβρία. (Σημ. ὅμιλητον. "Ο Χαβρίας εἶναι τὸ σημερινὸ Ορμυλιώτικο ποτάμι, πηγάζει ἀπὸ τὸ Χολομῶντα καὶ χύνεται στὸν Τορωναῖο κόλπο). Μόλις ἔφθασα στὶς ὅχθες τοῦ ποταμοῦ αὐτοῦ, ποὺ διασχίζει τὸ Παλαιοχώρι, ξεπέξεψα γιὰ νὰ κάμω μερικὲς ἔρωτήσεις γιὰ ἐναν πύργο, ποὺ παρατήρησα πάνω σ' ἔνα υψωμα ἔκει κοντά. "Άλλὰ ἥδη ἡ περιέργεια εἰχε τραβήξει πρὸς ημᾶς τὰ βήματα ὀλίγων προσώπων, πολὺ λίγο συνηθισμένων νὰ βλέπουν Φράγκους στὰ βουνά τους. Μεταξὺ αὐτῶν τῶν περιέργων ἡταν κι ἔνας ἐμπορος, ποὺ ξεχώριζε ἀπὸ τὸν ἄλλους μὲ τὸ ντύσιμο του.

— Χωρὶς ἄλλο, μοῦ λέγει, πᾶτε στὰ Μαντέμια. Θέλετε νὰ μοῦ κάνετε τὴ μεγάλη εὐχαριστηση νὰ ἀναπαυθῆτε μιὰ στιγμὴ σπίτι μου; Δέχθηκα λοιπὸν τὸν καφέ του, ἄναψε τὴν πίτα μου καὶ ἀρχίσαμε νὰ κουβεντιάζωμε γιὰ τὸν παλιὸ πύργο. Μοῦ ἀπάντησε ὅτι πρέπει νὰ εἶναι πολὺ μακρινὴ ἡ ἐποχή, ποὺ δι πύργος αὐτὸς θὰ χρησίμευε γιὰ τὴν ἀμυνα τοῦ τόπου, ἀφοῦ κανένας δὲν μπορεῖ νὰ μαρτυρήσῃ τίποτε γι' αὐτόν. "Άλλὰ αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ ὁχυρώσεις ἡταν πολυάριθμες σ' ὅλη τὴν όρεινή αὐτή περιοχή.

"Άλλὰ ἡ πυκνότητα τῶν δασῶν, ἔξακολούθησε δι συνομιλητῆς μου, συνετέλεσε πολὺ περισσότερο ἀπὸ αὐτοὺς τὸν πύργους γιὰ νὰ διατηρηθῇ σὲ ὅλη τὴν τὴν καθαρότητα ἡ Ἑλληνικὴ ὁάτσα, ἥ ἔγκαταστημένη σ' αὐτὰ τὰ βουνά. Πραγματικά, προσθέτει, θὰ βρῆτε ἔδω πολὺ σπάνια ἄλλους Τούρκους, ἐκτὸς ἀπὸ ἐκείνους, ποὺ διευθύνουν τὰ

τοιφλίκια ἡ ἔκμεταλλεύονται τοὺς ὑδρόμυλους, ποὺ ἔχουν νοικιάσει.

» Συνεπαίρανε δὲ ἀπὸ αὐτό, ὁ συνομιλητής μου, καὶ μὲ τὸ δίκιο του, δτι κατὰ τὸν χρόνους τῶν ἐπαναστάσεων καὶ τῶν ἐπιδρομῶν αὐτὰ τὰ δάση ἀπέβησαν ἡ σωτηρία τῶν κατοίκων, δτι μὲ αὐτὰ ἀπέφυγαν τὸν κίνδυνο νὰ μεταναστεύσουν, δτι αὐτὰ διετήρησαν τὶς πανάρχαιες οἰκογένειες τοῦ τόπου, ποὺ κατέφευγαν σ' αὐτά. Καὶ ὑψώνοντας τὴν φωνή του ὁ συνομιλητής μου τόνισε :

»— Εἴμαστε περήφανοι μέσα σ' αὐτὰ τὰ δάση, ποὺ ζοῦμε, γιὰ τὸν τίτλο μας ὡς Ἑλλήνων, γιὰ τὶς Ἐκκλησίες μας, γιὰ τὸν Ἐπισκόπους μας, γιὰ τὸν Ιερεῖς μας, γιὰ τὰ σχολεῖα μας».

Λόγια ἀδρὰ καὶ μεγαλόπρεπα, ποὺ ἀντήχησαν ἔδω κοντὰ ἔνα πρωΐ, πρὶν ἀπὸ 158 χρόνια κάτω ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγὸ καὶ βροντοφωνοῦσαν τὸ ἀθάνατο τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς. Καὶ αὐτὰ τὰ λόγια εἶχαν κάμει αἰσθηση καὶ στὸν Cousinety, ὁ δόποιος σημειώνει στὸ βιβλίο του : «Βαθεὶὰ ἦταν ἡ ἐντύπωσή μου ἀπὸ τὸν λόγους αὐτοὺς καὶ οἱ ἔξιγήσεις του μοῦ φάνηκαν ὀρθές καὶ γνωστικές. Μὲ μεγάλη μου λύπη χωρίσθηκα ἀπὸ αὐτὸν, τὸν Ἑλληνά».

Ο συγγραφεὺς ἔξακολούθησε τὸ δρόμο του. Βάδισε μισὴ ὥρα ἀκόμα μέσα σὲ δάση γιὰ νὰ ἐμφανισθῇ ξαφνικὰ στὰ μάτια του μὰ δραία πεδιάδα μὲ μικρὲς λιμνοῦλες καὶ γραφικὰ ποταμάκια, δπως λέγει ὁ Ἰδιος. «Υστερα ἀπὸ λίγο καὶ ἀφοῦ πέρασε μιὰ μικρὴ πέτρινη γέφυρα ἔφθασε στὶς «Αὐτοκρατορικὲς ἔγκοταστάσεις τοῦ Μαντέμ».

«Ἀλλ᾽ ἂς σταματήσω ἔδω γιὰ λίγο τὴν διήγηση τοῦ Κουζινερί, γιὰ νὰ πῶ δύο λέξεις γιὰ τὰ Μαντεμοχώρια.

Γνωρίζετε, Κυρίες καὶ Κύροι, δτι τὰ Μαντεμοχώρια (χωριὰ μεταλλείων) ἀποτελοῦσαν ἀπὸ τὸ 1500 καὶ δῶθε αὐτοδιοικούμενη ὁμοσπονδιακὴ ὄργανωση ἀπὸ 12 κωμοπόλεις (Λιαρίγκοβα, Γαλάτιστα, Βάβδος, Ραβνά, Στανός, Βαρβάρα, Νοβοσέλο δηλ. τὸ Νεοχῶρι, Μαχαλᾶς, Ἰσβορος, Χωρούδα, Ρεβενίκια καὶ Ἱερισόδος καὶ ἀπὸ τὰ γύρω χωριὰ) ἀπηλαγμένη ἀπὸ κάθε διοικητικὴ ἐπέμβαση τῆς τουρκικῆς ἔξουσίας. Γνωρίζετε δτι τὴν διοίκηση τῆς ὁμοσπονδίας εἶχαν οἱ 12 αὐτὲς κωμοπόλεις, οἱ δποῖες ἔστελναν κάθε χρόνο ἀπὸ ἔναν ἀντιπρόσωπο στὴν πρωτεύουσα, ποὺ ἦταν ὁ Μαχαλᾶς τὰ σημερινὰ Στάγειρα, δτι οἱ δώδεκα αὐτοὶ ἀντιπρόσωποι ἔξελεγαν 4 ἀρχοντες (βεκίληδες), οἱ δποῖοι ἀσκοῦσαν γιὰ ἔναν χρόνο τὴν ἀνώτατη διοικητικὴ καὶ δικαστικὴ ἔξουσία καὶ δτι τὴν Ὅψηλη Πύλη ἐκπροσωποῦσε ὁ Μαντέμ- Ἀγᾶς, ἀξιωματικὸς μὲ 20 στρατιῶτες, ἀπλοῦς ἐκτελεστὲς τῶν ἀποφάσεων τῶν βεκίληδων. Φορολογικὰ ἡ ὁμοσπονδία δὲν ὑπαγότανε στὸ πασαλίκι τῆς Θεσ-

σαλονίκης, ἀλλὰ ἀπὸ εὐθείας στὸ Σουλτανικὸ Ταμεῖο, τὸ Χαζινέϊ Χασὲ (ἀπὸ αὐτὸ δὲ τὰ Μαντεμοχώρια ὡνομαζόντανε καὶ Χάσικα), στὸ δποῖο ἔστελνε τὸ ἐφ' ἄπαξ καθωρισμένο ἐτήσιο δόσιμο ἀπὸ 220 ὀκάδες καθαρὸ ἀργυροῦ.

«Η δμοσπονδία αὐτὴ τῶν Μαντεμοχωριῶν, ποὺ εἶχε στὰ χέρια τῆς τὴν ἔκμεταλλεύση τῶν μεταλλείων, ἀπόκτησε τότε ὑποδειγματικὴ φήμη γιὰ τὴν ὄργανωσή της καὶ τὸν τρόπο τῆς λειτουργίας της (δ ὁμαδισμὸς στὴν ἐπιχείρηση) καὶ εἶχε γίνει ἡ αἰτία νὰ περάσουν τὰ Μαντεμοχώρια μακρὰ περίοδο οἰκονομικῆς ἀκμῆς καὶ νὰ ἀναπτύξουν μεγάλο πολιτισμό. Είναι ἀνάγκη νὰ συγγραφῇ γιὰ τὴν δμοσπονδία αὐτὴ τῶν Μαντεμοχωρίων εἰδικὴ μελέτῃ εἶναι αὐτὸ μιὰ ὑποχρέωση ὅλων μας ἰδίως τῶν κατοίκων τῆς Ἀρναίας. Θὰ συντρέξω μὲ ὅλη μου τὴ δύναμη, δποιον θὰ θελήσῃ νὰ καταπιασθῇ μὲ τὸ θέμα αὐτό θὰ θέσω στὴ διάθεσή του ὅλα τὰ δικά μου στοιχεῖα καὶ θὰ βοηθήσω νέβρη καὶ ὅσα ἄλλα ὑπάρχουν. Ἐχουμε γραπτὲς μαρτυρίες τοῦ Γάλλου περιηγητοῦ Pierre Belon, ποὺ ἐπισκέψθηκε τὰ Μαντεμοχώρια στὰ 1550, ἔχουμε τὸ σύγγραμμα τοῦ Urqait «La Turquie» ποὺ ἦλθε ἔδω στὰ 1850. Υπάρχουν κι' ἄλλες πηγές.

«Οταν δος Cousinety ἐπισκέψθηκε τὰ Μαντεμοχώρια, τὸ καθεστώς, ποὺ περιγράψαμε πιὸ πάνω, εἶχε δυστυχῶς ἀνατραπῆ. «Ο Μαντέμ— Ἀγᾶς ἔξαρτήθηκε ἀπὸ τὸν Πασά τῆς Θεσσαλονίκης μὲ ἀπόλυτη ἔξουσία ἐπὶ τῆς ζωῆς τῶν μεταλλευτῶν, μὲ ὑποχρέωσή τους γιὰ ἀναγκαστικὴ ἔργασία, γιὰ πληρωμὴ χαρατσιοῦ καὶ ἄλλων φόρων. Ἄλλ' ἂς ἐπανέλθωμε στὴν ἀφήγηση τοῦ Cousinety.

«Ἄφοῦ περάσαμε μιὰ μικρὴ πέτρινη γέφυρα, φθάσαμε στὶς αὐτοκρατορικὲς ἔγκοταστάσεις τοῦ Μαντέμ. Ἐπιφόρτησα τὸ γενίτσαρο ποὺ μὲ συνάδευε, νὰ παρουσιασθῇ στὸν Ἀγᾶ καὶ νὰ ὑποβάλῃ τὰ σέβη μου. Σὲ λίγο ἦλθε ἡ ἀπάντηση :

Seffa Cueldi δηλ. καλῶς ὡρισες ! Καὶ δρίσθηκε γιὰ τὸ βράβυ ἡ ἐπίσκεψή μου στὸν Ἀγᾶ.

«Τὸ κτίριο τοῦ Μαντέμ εἶναι μεμονωμένο. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κατοικία του ἀγά βλέπει κανεὶς τὶς κατοικίες τῶν ἀξιωματούχων, τοὺς σταύλους, τὶς ἀποθήκες δποιον βάζουν τὸ μετάλλευμα, τὰ ἔργαστηρια δποιον τὸ καθαρίζουν καὶ τὰ δωμάτια ποὺ προορίζονται γιὰ τοὺς ἔνοντες· μάλιστα πίσω ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἔνας μικρὸς κῆπος μὲ ὀρκετὰ λουλούδια, στὴν ἄκρη τοῦ δποιον εἶναι ἔνα κιόσκι (kiosk) ἀπὸ τὸ δποιον ἡ θέα φθάνει ὡς τὸν κόλπο τὸ Στρυμωνικὸ (Stilar) καὶ τὸν Συγγιτικὸ (de Singus) καὶ τὸν Ἀθωνα, ποὺ ὑψώνεται μεγαλοπρεπής ἀνάμεσα στοὺς δυὸ κόλπους. Πάνω στὸν Ἰσθμὸ διακρίνονται τὰ ἐρείπια μιᾶς ἀρχαίας

πόλεως, τῆς Οὐρανοπόλεως, δύος καὶ τὸ χωρὶς Ἱερισσός (Hérissos) στὸ μέρος ἀκριβῶς δπου βρισκόταν ἡ ἀρχαία "Ακανθός.

«Πρέπει νὰ σημειώσω ἐδῶ, πὼς κάποιος ἀπὸ τὸν τρανοὺς τῆς Υψηλῆς Πύλης νοικιάζει τὰ μεταλλεῖα ἀπὸ τὸ Αὐτοκρατορικὸ Ταμεῖο καὶ βρίσκεται κάποιος ἀγάς ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, γιὰ νὰ ὑπομισθώσῃ τὴν ἐκμετάλλευσή τους.

»Τὸ πρῶτο πρόσωπο μὲ τὸ δποῖο εἶχα συνάντηση, μπαίνοντας στὴν κατοικία τοῦ ἀγᾶ, ἦταν ὁ ἐπιμελητής του, ποὺ ὅνομάζουν ἐδῶ Vekil-hardg. Προθυμοποιήθηκε νὰ ἀνοίξῃ δυὸ δόνταδες, δπου μᾶς ἐγκατέστησε. Ἡ πρώτη μου φροντίδα ἦταν νὰ ἐπικαλεσθῶ τὴν ἐπέμβαση τοῦ Vekil-hardg γιὰ νὰ μπῶ στὴ φυλακή, δπου ἦταν κλεισμένος ὁ συγγενὴς τοῦ προύχοντα ποὺ μὲ φιλοξένησε στὴν Λιαρίγκοβη. Τὸν βρῆκα σὲ μιὰ κατάσταση πολὺ οἰκτρή. "Εμαδα ἀπὸ αὐτὸν ὅτι, ὅταν ἐπιφορτίσθηκε μὲ τὴ στρατολογία τῶν μεταλλευτῶν, ὁ ἀγάς τοῦ ἀπέδωκε μομφὴ γιὰ ἀμέλεια στὴν ἐκπλήρωση τῆς ὑπηρεσίας αὐτῆς. Τὸν παρηγόρησα δσο μποροῦσα. Διότι τὸ νὰ εἴσαι φυλακισμένος ἀπὸ τὸν Τούρκον δὲν εἶναι καθόλου εὐχάριστο πρᾶγμα καὶ πληρώνεται αὐτὸ πολὺ ἀκριβά.

»"Οταν ἦλθε ἡ ὥρα τῆς ἐπισκέψεως, μὲ εἰσήγαγαν στὸν Ἀγᾶ—διαχειριστὴ τῶν μεταλλείων, ὁ δποῖος μὲ δέχθηκε μὲ ἐνδιαφέρον. Ἀφοῦ τελείωσαν οἱ διατυπώσεις τῆς ἐθιμοτυπίας καὶ ἀφοῦ ἀνταλλάξαμε τὶς σκέψεις μας πάνω σὲ διάφορα ζητήματα, ὁ Ἀγάς θέλησε νὰ ἀκούσω τὸν μουσικοὺς του, ποὺ δὲν ἦταν μακριὰ ἀπὸ μᾶς . . . Οἱ ὑπηρέτες, ποὺ μᾶς σέρβιραν τὸν καφέ, κάθησαν μὲ μιᾶς χάμω καὶ . . . μεταμορφώθηκαν σὲ μουσικούς. Ὁ ἔνας πῆρε ἔνα βιολί, ὁ ἄλλος ἔνα δργανό, ποὺ στὴν ἀρχὴ δὲν κατάλαβα τὶ ἦταν, ἔνας τρίτος ἐτοιμάσθηκε νὰ τραγουδήσῃ. Αὐτὰ τὰ τρία πρόσωπα ἐναρμόνισαν τόσο καλὰ τὸ μουσικό τους ρόλο, ὥστε δμοιλογῶ ὅτι δοκίμασα μιὰ μεγάλη εὐχαρίστηση, ποὺ τὰ ἀκούα. Μοῦ ἀρεσε ἴδιως νὰ ἀκούων αὐτὸ τὸ ἄγνωστο σὲ μένα δργανό, τὸ δποῖο σὰ μιὰ φωνὴ μπάσσου ἀποτελοῦσε τὴν ψυχὴ τῆς δρχήστρας. Περιέργος νὰ τὸ ἴδω ἀπὸ κοντὰ τὶ ἦταν, ἐξεπλάγηκα πολύ, ὅταν ἀντελήφθηκα ὅτι δὲν ἦταν τίποτε ἄλλο παρὰ ἔνα χάλκινο βάζο ἀπὸ αὐτά, ποὺ οἱ Τούρκοι χρησιμοποιοῦν νὰ πλένουν τὰ χέρια τους, ποὶν στρωθοῦν στὸ τραπέζι. Ὅλη ἡ βραδιὰ πέρασε ἔτσι χαρούμενα καὶ μοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ μιλήσω στὸν Ἀγᾶ γιὰ τὸν φυλακισμένο του καὶ πέτυχα νὰ μοῦ δώσῃ τὸ λόγο τῆς τιμῆς του, ὅτι σὲ λίγο θὰ τὸν ἀπέλινε . . .»

"Υστερα ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψή του στὸ Μαντέμ δ Κουζινερὶ πῆρε τὸ δρόμο γιὰ τὸν Ἰσβορο, τὴν σημερινὴ Στρατωνίκη. Βρῆκε τὸ χωρὶς νὰ

μαστίζεται ἀπὸ ἐπιδημία μιᾶς φοβερῆς λοιμώδους νόσου, τῆς πανώλους (πανούκλας), ποὺ ἐνδημοῦσε δυστυχῶς ἐκείνη τὴν ἐποχὴ στὴν Ἑλλάδα κι' ἔκαμνε θραύση.

«Τὴν ἐπομένη πολὺ πρωΐ», διηγεῖται δ Κουζινερὶ, «καβαλλικέψωμε καὶ πήραμε τὸ μόνο δρόμο, ποὺ ὠδηγοῦσε στὴ θάλασσα. Μᾶς είπαν ὅτι κρούσματα πανώλους ἔξεδηλωθηκαν στὸ Νίσβορο (Nisvoro) χωρὶς κείμενο σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὰ μεταλλεῖα καὶ ἀπὸ τὸ δποῖο-ἀναγκαστικὰ θά περνούσαμε. Εὔτυχῶς οἱ κάτοικοι εἶχαν κάμει γενικὴ ἔξοδο. Εἶχαν βγῆ ὅλοι γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὴν μόλυνση καὶ ταυτόχρονα γιὰ νὰ μαζέψουν τὸ καλαμπόκι, ποὺ καλλιεργοῦσαν στὰ χωράφια τους κοντὰ στὴ θάλασσα. Ἐξεπλάγηκα ἀπὸ τὴν ἀπόλυτη ἐρημιὰ τοῦ τόπου, δπου ἐν τούτοις ὑπάρχουν περισσότερα ἀπὸ δγόντα σπίτια καὶ δπου εἶναι ἔδρα Ἐπισκόπου.

»Μέσα στὴν ἀπαίσια αὐτὴ σιωπή, ποὺ βασίλευε γύρω μας, μιὰ φωνὴ ἀντήχησε. Ἐστρεψα τὸ κεφάλι μου πρὸς τὸ μέρος ἀπὸ δπου ἐρχόταν καὶ ἀντίκρυσα ἀπὸ μιὰ μεγάλη ἀνοιχτὴ πόρτα, στὸ βάθος μιᾶς αὐλῆς τὸ γηραιός καὶ σεβάσμιο Ἐπίσκοπο, ποὺ ἐδρεύει στὸ χωρὶς αὐτό, δ δποῖος ἀπευθυνόμενος σὲ μένα μὲ φάτησε, γιατὶ καὶ πῶς ἦλθα νὰ χ α ὃ πάνω στὰ βουνὰ τοῦ Μαντέμ, μέσα σὲ πανωλόβλητους, μέσα σὲ ἄρρωστους μολυσμένους ἀπὸ τὴν τρομερὴ ἀρρώστεια. Καὶ σὲ συνέχεια μὲ ἔξόρκισε νὰ μήν ἐπικοινωνήσω μὲ τὸν χωρικούς, ποὺ εἶχαν συγκεντρωθῆ στὴν πεδιάδα, μέσα σὲ καλύβες, γιατὶ μεταξύ τους ὑπήρχαν πολλὲς οἰκογένειες προσβεβλημένες ἀπὸ πανούκλα. Εὔχαριστησα θεομὰ τὸν ἐλεήμονα καὶ σεβάσμιο Ἐπίσκοπο καὶ ἔσπευσα νὰ ἔξελθω ἀπὸ τὸ δυστυχισμένο αὐτὸ χωρὶς.

»Οἱ δηγοί μου βάδιζαν σιωπηλοί, ὅταν παρατήρησαν κοντὰ σὲ μιὰ μικρὴ Ἐκκλησία ἔνα πτῶμα καὶ θέλησαν νὰ πλησιάσουν. Ἀφοῦ ίκανοποίησαν τὴν περιέργεια τους μὲ ἀνέφεραν ὅτι δ νεκρὸς ἦται μιὰ γραία γυναίκα, ὁ δποία σύγουρα δὲν θὰ εἴχε τὴν δύναμη νὰ κατέβῃ τὸ βουνὸ μὲ τὸν συγγενεῖς της καὶ θὰ ἀφέθηκε ἐτοιμοθάνατος στὶς φορτίδες τοῦ Ἐπισκόπου· εἶχε μόλις ἐκπνεύσει κοντὰ στὴν Ἐκκλησία. . .».

»Ἀπὸ τὴ Στρατωνίκη δ Κουζινερὶ βαδίζει μιὰ ὥρα πεζός, βγαίνει ἀπὸ τὸ δάσος, ἀκολουθάει τὸν ροῦν ἐνδὸς ποταμοῦ, τοῦ δποίου τὰ νερὰ εἶναι, δπως λέγει δ ἴδιος, δλότελα κόκκινα καὶ κατόπιν συνέχεια κατευθύνεται σ' ἔνα μεγάλο νερόμυλο περιτριγυρισμένο ἀπὸ κήπους. Ὅληρα ἀπὸ μικρὴ ἀνάπτωση σ' αὐτὸν ἔξακολουθεῖ τὸ ταξίδι καὶ ἴδου βρίσκεται ἐν ὅψει τῆς Ἀκάνθου καὶ διακρίνει τὸ σπίτι, ποὺ χρησιμεύει σὰν κατοικία στὸν Ἀγᾶ, μεμονωμένο σ' ἔνα ὑψωμα τοῦ χωριοῦ.

Ανοίγουμε μιὰ μικρὴ παρόνθεση γιὰ τὴν Ἀκανθὸ. Εἶναι ή ἀρχαία πόλη, ποὺ κτίσθηκε καὶ ἀποικίσθηκε ἀπὸ τοὺς Ἀνδρίους. «Ἐπὶ τῷ Ἰσθμῷ τοῦ Ἀθω κειμένη πόλις Ἀνδρίων κτίσμα, ἀφ' ἣς συχνοὶ καὶ τὸν κόλπον Ἀκάνθιον καλοῦσι», ἔτοι τὴν προσδιοίζει ὁ Στράβων.

Οἱ κάτοικοι τῆς Ἀκάνθου κατὰ τοὺς Μηδικοὺς πολέμους ὑποτάχθηκαν τὸ 490 καὶ 480 π. Χ. στοὺς Πέρσες, ἔλαβαν μέρος στὴν κατασκευὴν τῆς νοτιοανατολικὰ τῆς πόλεως κειμένης διώρυγας τοῦ Ξέρξη καὶ ἀναγκάσθηκαν νὰ μετάσχουν μ' αὐτὸν στὴν κατὰ τῶν Ἐλλήνων ἐκστρατεία.

Ὑστερα ἀπὸ τὴν καταστροφὴν τῶν Περσῶν ἡ πόλη ἔγινε ἐλεύθερη, παραδόθηκε ὅμως στὴν ἀρχὴ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου στὸ στρατηγὸ Βρασίδα. Τὸ 421 μ. Χ. μὲ τὴν Νικίειο εἰρήνην παραδόθηκε στοὺς Ἀθηναίους, ἀλλὰ παρέμεινε ἐλεύθερη μὲ τὸν ὅρο νὰ πληρώνῃ ἔνα φόρο, ποὺ ὀῷσε μάλιστα ὁ Ἀριστείδης. Κατακτήθηκε τελικὰ ἀπὸ τὸ Φίλιππο, ἀλλὰ δὲν καταστράφηκε ἀπ' αὐτὸν, ὅπως οἱ ἄλλες πόλεις τῆς Χαλκιδικῆς. Ὑποτάχθηκε καὶ λεηλατήθηκε ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους στὸν 2ον αἰῶνα μ. Χ. Ὁνομάσθηκε Ἀκανθὸς, γιατὶ ἐκεὶ ἐφύτευναν σὲ μεγάλη ποσότητα ἀγκάθια ἢ κατ' ἄλλους γιατὶ σὰν ἀνάδοχος τῆς πόλεως φέρεται κάποιος Ἀκανθὸς. Ποὺ ἀκριβῶς βρισκόταν ἡ ἀρχαία Ἀκανθὸς; Ὅπου καὶ ἡ σύγχρονος Ἱεριστὸς καὶ ἀκριβέστερα 2 χιλιόμετρα πρὸς τὰ ΝΑ, δὲν γνωρίζω ὅμως ἂν καὶ σήμερα ἀκόμα ἐξακολουθοῦν νὰ φυτεύονται ἐκεῖ μεγάλα ἀγκάθια γιὰ τὴν ἀπόδειξη τῆς ταυτότητας τῆς σύγχρονης Ἱερισσοῦ καὶ τῆς ἀρχαίας Ἀκάνθου. Πάντως γιὰ τὴν ταυτότητα αὐτὴν συνηγορεῖ καὶ μιὰ ἐνεπίγραφος πλάκα, ποὺ ἀναφέρει, ὅπως θὰ ποῦμε παρακάτω ὁ Κουζινερός. Ἀλλὰ ἂς δώσωμε τῷδε τὸ λόγο σ' αὐτόν.

«Κανένα σπίτι, κανένας δρόμος στὴν Ἱερισσὸ δὲν παρουσιάζει οὐδὲ τὸ παραμικὸ ἵχνος ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα. Ὁ πύργος μόνο διατηρεῖται ὑπολείμματα ἀρχαίων τειχῶν. Αὐτὸ τὸ οἰκοδόμημα ἐρειπωμένο, καταλαμβάνει ἔνα ὑψωμα, πάνω ἀπὸ τὸ χωριό καὶ σ' αὐτὸ ἀνακάλυψα μιὰ μικρὴ ἐπιγραφὴ μαρμάρινη, ἡ ὅποια περιεῖχε τὰ ἀκόλουθα γράμματα.



Τὴν ἐπιγραφὴν αὐτὴν ἔξηγοῦν: ΟΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΑΝΘΙΩΝ δηλ. ὅριον (ὅροσημον) τοῦ δήμου τῶν Ἀκανθίων.

» Αὐτὴν τὴν ἐξαφάνιση τῶν ἵχνῶν, αὐτὴν τὴν ἔλλειψη τῶν ἀρχαίων ἐρειπίων μοῦ φαίνεται ὅτι πρέπει ν' ἀποδώσωμε στὴ γειτνίαση τῆς θάλασσας, ἡ ὅποια δύο χιλιάδες τώρα χρόνια διευκόλυνε τὴν ὁραγὴν τῶν ὑλικῶν αὐτῶν γιὰ καινούργιες οἰκοδομές.

» «Υπῆρξα εὐτυχέστερος στὸν τομέα τῶν ἀρχαίων νομισμάτων. Δυὸς χρυσοχόοι μὲ πούλησαν πολλὰ ἀργυρᾶ, πάνω στὰ ὅποια διάβαζα τὸ ὄνομα ΟΥΠΑΝΙΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ».

Σὲ λίγο ὁ Κουζινερὸν θὰ ἀνακαλύψῃ τὰ ἐρείπια μιᾶς ἀρχαίας πόλεως, τῆς Οὐρανοπόλεως, θὰ μᾶς περιγράψῃ δὲ πῶς. Ἀλλὰ, στὸ σημεῖο αὐτὸ καὶ γιὰ νὰ κατατοπισθοῦμε πρέπει νὰ ποῦμε τὰ ἔξης. Ἀμέσως πρὸς νότον τῆς διώρυγος τοῦ Ξέρξη, στὸ Σιγγιτικὸ κόλπο καὶ ἀπέναντι στὴν νῆσο Αμμουλιανή, ἥταν κτισμένη ἡ ἀρχαία πόλη Σάνη, ἡ ὅποια ἀποικίσθηκε κι' αὐτὴ ἀπὸ τοὺς Ἀνδρίους τοῦ 7ου αἰῶνα π.χ., παρέμεινε ἐλεύθερη ὡς τοὺς Περσικοὺς πολέμους, ὅπότε, κατὰ τὸν Ἡρόδοτο (Ἡρ. VII, 22) ὑποτάχθηκε στοὺς Πέρσες καὶ ἀναγκάσθηκε νὰ παραχωρήσῃ στρατὸ καὶ πλοῖα στὸν παραπλέοντα στόλο τοῦ Ξέρξη, ἀλλὰ καὶ ἐργατικὰ χέρια γιὰ τὴν διάνοιξη τοῦ Ἰσθμοῦ. Στὸν Πελοποννησιακὸ πόλεμο παρέμενε πιστὴ στοὺς Ἀθηναίους, ἔως τὸν Φίλιππο, δὲν διαχειρίσθησε καὶ τὴν κατέστρεψε. Πάνω στὰ ἐρείπια τῆς κτισθῆκε ἀπὸ τὸν Ἀλέξαρχο, τὸ γιὸ τοῦ Ἀντίπατρου, στὰ 316 π.χ. ἡ Οὐρανόπολη, πόλη μεγάλη καὶ πλούσια, γιὰ τὴν ὅποια θὰ μᾶς μιλήσῃ δὲ περιηγητής. Ἀς προσθέσωμε ὅτι σήμερα στὴ θέση τῆς εἶναι τὸ κελλὶ τοῦ Προφήτου Ηλία καὶ ὅτι τώρα τελευταῖα τὸ χωριό Πύργος, ποὺ εἶναι ἐκεῖ κοντά, μετωνομάσθηκε σὲ Οὐρανόπολη.

«Τὴν ἐπομένη», συνεχίζει ὁ Cousinery, «πῆρα τὸ δρόμο πρὸς τὸ Παλαιό - Καστρο (Paleo Castro). Περνῶντας τὸν Ἰσθμὸ ἀφῆσα στὰ ἀριστερά μον ἔνα μεγάλο κτῆμα, ποὺ ἀνήκει σ' ἔνα ἀπὸ τὰ Μοναστήρια τοῦ Ὁρους Ἀθως (μετόχια τὰ λένε αὐτοῦ τοῦ εἰδούς τὰ κτήματα) καὶ πάντοτε βαδίζοντας ἀκροθαλασσιὰ εἴδαμε πολλὲς γυναικες συγκεντρωμένες ἐκεῖ γιὰ τὴ συλλογὴ ἐλαιοκάρπου. Μᾶς ἐπληροφόρησαν ὅτι τὰ ἐρείπια τοῦ Παλαιόκαστρου δὲν ἥταν μακριὰ καὶ πράγματι τὰ ἀντικύδσαμε σὲ ἀπόσταση ἐνὸς τετάρτου τῆς ὥρας.

» Ἀρχαῖα τείχη σκεπασμένα ἀπὸ θάμνους ἔδειχναν ὅτι εἶχα μπροστὰ στὰ μάτια μου τὴν ἀρχαία Οὐρανόπολη ἐγκαταλειμμένη γιὰ πάντα σὲ ὅλες τὶς προσβολές τοῦ χρόνου. Καὶ ἐδῶ ὅπως καὶ στὴν ἀρχαία πόλη

τῆς Ἀκάνθου ὅλα σχεδὸν τὰ ἔρείπια εἶχαν ἔξαφανισθή, εἴτε γιὰ τὶς οἰκοδομὲς τῶν Μοναστηριῶν τῆς χερσονήσου τοῦ Ἀθωνα, εἴτε ἀπὸ ναυτικούς. "Εσπευσα νὰ σκαρφαλώσω σ' ἓνα λοφίσκο, ὅπου λείφανα ἀπὸ τοίχους φανέρωναν τὴν ὑπαρξην ἐνὸς ἄρχαιον μεγάρου. "Εκαμα μερικὲς βόλτες στὸν περίγυρό του καὶ ἀποσύρθηκα ἔπειτα ἀρκετὰ ἴκανοποιημένος, ποὺ ἀνακάλυψα μιὰ πόλη ἄρχαια μόλις γνωστή".

Σὲ συνεχεία δι συγγραφένς, ἀφοῦ ἀναπαύθηκε σ' ἓνα μετόχι γιὰ λίγο, τράβηξε πρὸς τὸν Ἰσθμό. Τὸν ἐνδιέφερε ἔξαιρετικά, ὅπως λέγει, τὸ θέμα αὐτό.

"Ἄλλος ἀς σταματήσωμε γιὰ μιὰ στιγμὴ τὴν ἀφήγηση τοῦ Κουζινερί.

Γνωρίζετε, Κυρίες καὶ Κύριοι, δι τὸ διέταξε στὰ 481 π. Χ., νὰ κοπῇ δι τὸν Ἰσθμὸς τοῦ Ἀγ. Ορούς καὶ νὰ μεταβληθῇ σὲ διώρυγα γιὰ νὰ περάσῃ ἀπὸ μέσα δι στόλος του. "Ηδελε ν' ἀποφύγῃ τὸν παραπλούν τοῦ ἀκρωτηρίου τοῦ Ἀθωνα, ποὺ ἔγινε ἀφορμὴ λίγα χρόνια νωρίτερα, περὶ τὸ 473 π. Χ. νὰ δοκιμάσῃ δυσάρεστες ἐκπλήξεις δι στόλος τοῦ πατέρα του Δαρείου, δι ταν μὲ ἀρχηγὸ τὸ Μαρδόνιο παρέπλεε τὸν Ἀθωνα.

Τὸ μεγαλεπίθιολο αὐτὸν ἔργο συντελέσθηκε μὲ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ Βουβάρου καὶ τοῦ Ἀρταχαίου καὶ μὲ χορηγιμοποίηση γιὰ τὶς ὁρυκτικὲς ἐργασίες ὅχι μονάχα τῶν στρατιωτῶν, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν κατοίκων τῶν πόλεων, ποὺ ἦταν ἐκεῖ κοντά. Ο "Ἡρόδοτος ἀναφέρει μὲ λεπτομέρειες (Ζ. 22—25) τὴν τεχνικώτατη μέθοδο, ποὺ ἔχρησιμο ποίησαν. Ο Κουζινερί ὑποστηρίζει γιὰ τὴν διώρυγα αὐτὴ μιάν ἀλληλούποιηση. Ας τὸν ἀκούσωμε.

"Τὸ ἀντικείμενο τῶν ἐρευνῶν μου ἦταν νὰ βρῶ κάτι τὸ διόπιο νὰ φανερώνῃ, δι τὶς μιὰ διώρυγα, ἕνα κανάλι ἀνοίχθηκε διὰ μέσου τοῦ Ἰσθμοῦ, καθὼς ἀναφέρει δι Ἡρόδοτος καὶ μάλιστα κατὰ τέτοιο τρόπο καὶ σὲ τέτοιο πλάτος, ὥστε δυὸς πλοῖα νὰ μποροῦν νὰ μεταφερθοῦν ἀπὸ τὴν μιὰ θάλασσα στὴν ἄλλη χωρὶς νὰ συγκρουσθοῦν.

"Μόλις λοιπὸν ἔφθασα στὸ στενώτερο πέρασμα τοῦ Ἰσθμοῦ ἔπειτας τὶς παρατηρήσεις μου. Ο γενίτσαρος, ποὺ μὲ συνώδευε, μὲ εἶπε δι τὸ πρᾶγμα τοῦ φαινόνταν ἀδύνατο. Γιὰ νὰ ἀνοίξωμε, ὑποστηρίζει, στὸ μέρος ποὺ βρισκόμαστε ἕνα κανάλι κατάληλο γιὰ νὰ περάσῃ ἕνα μόνο πλοῖο, ἔπειτε οἱ ἔκσκαφὲς νὰ ἔκπερνοῦσαν σὲ ὑψος τὸν ὑψηλότερο μιναρὲ τῆς Θεσσαλονίκης (Σημ. διμιλητοῦ: Τὸ ἔδαφος δὲν ὑπερβαίνει σὲ ὑψόμετρο τὰ 20 μέτρα. Καὶ τὸ ἐνδιαφέρον εἶναι δι τὴ σημερινὴ τοπογραφικὴ ἔκτιμηση δὲν διαφέρει καθόλου

ἀπὸ τοὺς ὑπολογισμοὺς τοῦ Ἡροδότου). Καὶ ἀκόμη, διατεινόταν δι Γενίτσαρος, δὲν ὑπῆρχαν στὸ ἔδαφος κυμάνσεις ἢ ἀλλὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ νὰ δείχνουν δι τὴν ἀκρίβεια τῶν παρατηρήσεών του. "Ἐν τούτοις παρατηρώντας δι τὶς δυὸς παραλληλες πλευρές τοῦ Ἰσθμοῦ ἔβλεπε κανεὶς τέλματα ἀρκετὰ μεγάλης ἔκτασεως καὶ τῶν ἰδίων διαστάσεων φαντάσθηκα δι τὸ ἔνα πραγματικὸ γεγονός πρέπει νὰ ἔχῃ δώσει λαβὴν στὴ διήγηση τοῦ Ἡρόδοτου.

» "Υποθέτω λοιπὸν δι τὴν ἔλειαν τὴν ἀνάβαση στὰ δύο ἄκρα τοῦ Ἰσθμοῦ καὶ ἔκαμαν διμάλο τὸ μεταξὺ αὐτῶν ἔδαφος τοῦ ἔπειτα σύροντας τὰ πλοῖα εἴτε πάνω σὲ ζουλὰ (κυλίνδρους), εἴτε πάνω σ' ἔνα στερεό διανύδωμα τὰ μετέφεραν ἀπὸ τὴν μιὰ παραλία στὴν ἄλλη. Ο Ἐρέχης εἶχε ἄφθονα χέρια στὴ διάθεσή του καὶ τὰ γειτονικὰ δάση προμήνευαν δι ση ἔντεια χρειαζόταν γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸν.

» "Τὴν ἔρμηνεία αὐτὴ μοῦ τὴν ὑπέβαλε καὶ μοῦ τὴν ἐνέπνευσε μιὰ περιπέτεια, ποὺ ἔλαβε χώραν δι τὴ πρὸπη πολλὰ χρόνια.

» "Ενα πειρατικὸ μὲ ἔξηντα ἄτομα πλήρωμα καταδιωκόταν ἀπὸ δι τὸ πολεμικὸ τοῦ Σουλτάνου καὶ κατέφυγε τὴν νύχτα στὸν κόλπο τοῦ Ιεροσοῦ. Ο καπετάνιος τοῦ πειρατικοῦ γιά νὰ σώσῃ τὸ πλοϊο του σφίσθηκε νὰ τὸ μεταφέρῃ πάνω σὲ ζουλὰ στὸ ἀπέναντι, στὸ ἄλλο μέρος τοῦ Ἰσθμοῦ. Καὶ δι τὴν ἐπιχείρηση αὐτὴ τελείωσε πρὸιν ἔντεια. Τὴν στιγμὴ δὲ ποὺ τὸ Τουρκικὸ πολεμικὸ πίστευε πὼς θάβαζε χέρι πάνω στὴ λεία του τὸ κουρσάρικο εἶχε ἥδη βάλει πανιὰ στὸν ἀντίθετο κόλπο...."

» "Ακούσατε τὴν ἔξηγηση τοῦ Κουζινερί καὶ τὴν ἀποψη αὐτὴ τὴν υἱοθετοῦν πολλοὶ σήμερα. Στὰ 1939 μοῦ δόθηκε δι εὔκαιρια μὲ εἰδικοὺς τεχνικοὺς νὰ ἔξετάσωμε ἐπὶ τόπου τὸ ζήτημα. Τὸ συμπέρασμά μας ἦταν: Καὶ δυνατὴ ἦταν δι ανοίξη τῆς διώρυγας καὶ δι ἔδαφολογικὴ διαμόρφωση τοῦ Ἰσθμοῦ φανέρωνε ἕνα τέτοιο πρᾶγμα." Άλλως τε δι Ἡρόδοτος περιγράφει, δι πως εἶπα, τόσο λεπτομερῶς τὴν μέθοδο ποὺ χορηγιμοποιήθηκε γιὰ τὴν ἔκσκαφή, ὥστε νὰ μὴν ἀφήνεται καμιὰ ἀμφιβολία. Κι δι μὴ λησμονοῦμε δι τὸ διέρχεταις μερικούς νὰ διαθέσῃ τότε γιὰ τὸ ἔγχειρημα αὐτὸν ἀμέσως δεκάδες χιλιάδων χρέια.

» "Ο συγγραφέας διηγεῖται ἀκολούθως πῶς ἔβαδισε στὰ ἐνδότερα τῆς Χαλκιδικῆς, ἀφοῦ διανυκτέρευσε ἕνα βράδυ πάλιν σ' ἔνα μετόχι. Μάλιστα ἀναφέρει ἕνα χαριτωμένο ἐπεισόδιο τῆς διανυκτερεύσεως αὐτῆς.

» "Ἐνῶ περίμενα νὰ ἔτοιμασθη τὸ γεῦμα εἶπα νὰ γυρίσω τὸ κτίριο τοῦ μετοχιοῦ. Καὶ ἔξεπλάγηκα δι τὸ μπορεῖτε νὰ φαντασθῆτε, δι ταν συνάντησα ἐκεῖ πάνω ἀπὸ πενήντα γυναικες ἢ κορίτσια τὰ διόπια καὶ

αὐτὰ ἐπρόκειτο νὰ περάσουν τὴν νύχτα στὸ μετόχι. Μοῦ δόθηκε ἥ
ἔξηγηση: "Ηταν ἡ ἐποκὴ τῆς συγκομιδῆς τῶν ἔλαιων καὶ γί^{την} ἔχον-
ταν, ἀπὸ πολὺ μακριὰ. Μολονότι, ὅπως εἶδα, οὔτε καλὰ τρέφονταν,
οὔτε ἄνετα κοιμούντανε, ἦταν πολὺ χαριτωμένες. Τὶς ωρτησα γιὰ τὰ
ἔθιμα τους, τὶς ἀσχολίες τους, τὸν ἔρωτές τους καὶ μοῦ ἀπαντοῦσαν μὲ
εὐχέρεια, ἀλλὰ καὶ μὲ πόση χάρῃ! Πρᾶγμα σπανιώτατο καὶ ἀσυνήθιστο
στὶς γυναῖκες τῶν Βουλγάρων. "Αλλ^ά αὐτὲς ἦταν 'Ελληνίδες"

"Ἐξακολουθεῖ ὁ περιηγητὴς τὸ δρόμο του. Περνάει ἀπὸ μιὰ μικρὴ
πεδιάδα γεμάτη πλατάνια καὶ ἀρχίζει νὰ σκαρφαλώνη σ' ἕνα δρόμο
ἔλικοειδῆ κι ἀνώμαλο, ποὺ ὅλο καὶ τὸν ἀπομάκρυνε ἀπὸ τὸ Σιγγιτικὸ
κόλπο. Καὶ ὑστερα ἀπὸ πολλὲς ὠρες πορεία μπῆκε στὸ Μεταγγίτοι.
"Ας σημειωθῇ ἐδῶ ὅτι ὁ Κουζινερὶ ἀναφέρει στὸ σύγγραμμά του τὸ
Μεταγγίτοι μὲ τὸ ὄνομα Μελανγῆς, δηλαδὴ μέλαινα γῆ (μαύρη γῆ) καὶ
φαίνεται ὅτι ἡ ὄνομασία ποὺ ἀναφέρει ὁ περιηγητὴς εἶναι ἡ δρυότερη.
Παρεφθάρη δὲ σὲ «Μεταγγίτοι» στὴ οοὴ τοῦ χρόνου.

"Αλλὰ ἐνῷ σὲ κάθε χωρὶς ὁ Γάλλος Πρόξενος γινόταν δεκτὸς μὲ
προθυμία καὶ μὲ χαρά, στὸ Μεταγγίτοι συνέβη τὸ παράδοξο. Εὐθὺς
μετὰ τὴν εἰσοδό του καὶ μόλις ἔγινε ἀντιληπτὸς παιδιὰ καὶ γυναῖκες
ἀλλόφρονες ἔτρεχαν ἐγκαταλείποντας τὸ χωρὶς νὰ κρυβοῦν στὸ παρα-
κείμενο δάσος. 'Ο περιηγητὴς μεταβλήθηκε σὲ στήλη ἀλατος μπρὸς
στὴν ὑποδοχὴν αὐτῆ! Τί συνέβαινε; "Ας ἀφήσωμε τὸν ἵδιο νὰ μᾶς
τὸ ἔξηγήση.

"Μπήκαμε σ' ἕνα μικρὸ χωρὶς τὸ ὅποιο φέρει τὸ ὄνομα Μελανγῆς
ἀπὸ πενήντα περίπου σπίτια· ἀλλὰ μόλις γενήκαμε ἀντιληπτοὶ εἴδαμε
παιδιὰ καὶ γυναῖκες νὰ τρέχουν νὰ κρυβοῦν ἀλλόφρονα σὰν τὰ κοτό-
πουλα σὲ ἐπιδρομὴ γερακιοῦ. "Ενας μόνον ἀρβανίτης στάθηκε καὶ
προθημοποιήθηκε νὰ μᾶς καλέσῃ νὰ κατεβοῦμε ἀπὸ τὸ ἄλογο γιὰ νὰ
πάρωμε ἕνα μικρὸ γεῦμα μαζί του. Δεχθήκαμε.

"Ηταν ὁ σούμπασης τοῦ χωριοῦ ποὺ διαχειρίζόταν τὰ κτήματα
τοῦ χωριοῦ ὅπως καὶ τῶν ἄλλων γειτονικῶν χωριῶν γιὰ λογαριασμὸ
ἐνὸς ἀγᾶ.

Μόλις καθήσαμε στὸ τραπέζι ἀμέσως ζήτησα καὶ πληροφορήθηκα
τὴν αἵτια πού, παρὰ τὰ ἥμερα ἥμη τοῦ τόπου αὐτοῦ, ἔκανε τόσο ἄγριες
τὶς γυναῖκες.

"Καὶ ὁ Ἀλβανός, μάρτυς ὁ ἵδιος τῶν γεγονότων μᾶς διηγήθηκε:
"Πρέπει νὰ ξέρετε ἥδη σεῖς στὴ Θεσσαλονίκη ὅτι μιὰ συμμορία Ἰσχυρὴ
πειρατῶν εἶναι ἐγκατεστημένη καὶ ὀχυρομένη στὸ νησάκι 'Αγιος Γεώρ-
γιος τῆς Σκύρου. Πρέπει νᾶχετε ἀκούσει πόσο ἐπίφοβη κι ἐπικίνδυνη

ἔχει καταστῆ ἡ συμμορία αὐτὴ γιὰ ὅλους τοὺς ναυτιλομένους. 'Αλλὰ
ποιὸς μποροῦσε νὰ φαντασθῇ ὅτι αὐτοὶ οἱ πειρατὲς θὰ ἔριχναν βλέμ-
ματα ὀρεκτικὰ πάνω στὶς ἄθλιες αὐτὲς καλύβες μας; Καὶ ὅμως δὲν εἶναι
πολλὰ χρόνια, ποὺ ἔνας ποὺ ἔχει καλὰ τὰ μέρη αὐτὰ ἀποβίθασε στὴν
πιὸ κοντινὴ παραλία ὁγδόντα περίπου ἀνθρώπους, οἱ δοποῖοι ἔφθασαν
τὰ μεσάνυχτα σ' αὐτὸ τὸ χωριό. Κανένας δὲν μποροῦσε ν' ἀναμένη ἔνα
τέτοιο ξύπνημα ποὺ ἔριξε μὲ μιᾶς μέσα στὸν τρόμο ὅλες τὶς οἰκογένειες.
Οἱ γυναῖκες, τὰ κορίτσια, τὰ παιδιὰ ἔφευγαν προτροπάδην πρὸς τὰ
χωράφια, ὅπως φεύγει κανεὶς μιὰ φωτιά. Συγκέντρωσα δοσοὺς νέους
ἀνθρώπους δηλισμένους μποροῦσα καὶ ἀνοίξαμε πῦρ ἐνάντια στοὺς
ἐπιτιθεμένους . . . "Εγὼ ὁ Ἰδιος πληγώθηκα. "Ἐπιασαν ἀρκετοὺς γέρον-
τες στὴ φυγὴ τους καὶ τοὺς ἀνάγκασαν νὰ πληρώσουν λύτρα γιὰ νὰ
τοὺς ἐλευθερώσουν καὶ λεηλάτησαν δλα τὰ σπίτια . . . "Η ἐπιχείρηση
ἔληξε σὲ μιὰ ὄρα περίπου καὶ οἱ ληστὲς ἔφυγαν παίρνοντας μαζὶ τους
τὴ λεία τους. Μήν ἐκπλήττεσθε λοιπόν, ἀν ἡ ἀνάμνηση μιᾶς τέτοιας
συμφορᾶς εἶναι ἀκόμα βαθιὰ χαραγμένη καὶ στὶς φυσιογνωμίες ἀκόμη
αὐτῶν τῶν ντροπαλῶν γυναικῶν".

"Αὐτὸς ὁ Ἀλβανὸς ἦταν μαζὶ μὲ τοὺς συμπατριῶτες του ἔνας
καταπιεστὴς τοῦ τόπου, ἀλλ^ά εἶχε πολὺ συγκινηθῆ ἀπὸ τὸ τραγικὸ γε-
γονός, ποὺ συνέβη . . .

Πειρατὲς πολλὲς φορὲς κούρσευαν, Κυρίες καὶ Κύριοι, τὴ Χαλ-
κιδικὴ καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸν βλέπετε τὸν Πολύγυρο, τὸν "Αγίο Νικό-
λαο, τὴν Ορμύλια κι ἄλλα χωριά νὰ εἶναι κτισμένα μέσα σὲ λαγκα-
διὲς γιὰ μὴν εἶναι δρατὰ ἀπὸ τὴ θάλασσα.

"Ο Κουζινερὶ ἔφυγε ἀπὸ τὸ Μεταγγίτοι. "Απὸ τὰ ὑψώματα πα-
ρατήρησε, ὅπως λέγει, τὸ μεγάλο χωρὶς τοῦ 'Αγίου Νικολάου στὸν
ἰσθμὸ μεταξὺ τῶν δύο κόλπων, πέρασε τὸ Χαβρία δηλ. τὸ 'Ορμυλιώ-
τικο ποτάμι καὶ πῆρε τὸ δρόμο γιὰ τὸν Πολύγυρο.

"Ο Πολύγυρος ὁνομαζόταν ποὶν Πολύγερος στὸ οἰκογενειακό-
μον 'Αρχεῖο ὑπάρχει σχολικὸ ἐνδεικτικὸ ποὺ φέρει τὸν τίτλο «Κοι-
νοτικὰ Σχολεῖα Πολυγέρου 1846» καὶ οἱ παλαιότεροι ἔδιναν τὴν ἔξη-
γηση ὅτι ἔτσι λεγόταν, γιατὶ λόγῳ τοῦ κλίματος ἦταν πολὺ γερός.
"Ερχεται τώρα ὁ Κουζινερὶ ποὺ καὶ αὐτὸς ἀναφέρει τὸν Πολύγυρο
μὲ τὸ ὄνομα «Πολύγερος» καὶ δίνει ἄλλη ἔρμηνεία στὴν ὄνομα-
σία αὐτῆ.

"Αλλ^ά ἀφήσωμε νὰ συνεχίσῃ ὁ περιηγητής.

"Ο δρόμος μας μᾶς ὠδήγησε σὲ λίγο στὸν Πολύγυρο (Polihero)
ποὺ κεῖται σὲ μιὰ κλιτὺ τῶν βάσεων τοῦ δρους Κίσσος. (Σημ. ὅμι-

λητοῦ : Ἐδῶ σφάλλει δὲ Κουζινερί· τὸ δόρος Κίσσος εἶναι δὲ σημερινὸς Χοριάτης ὑψ. 1.199 μ. στὰ Β.Δ. τμῆμα τῆς Χαλκιδικῆς. Θὰ ἥθελε ἀσφαλῶς νὰ ἀναφέρῃ τὸν "Υψίζωνον δηλ. τὸν Χολομῶντα ὑψ. 1092 μ.).

»Αὐτὸν τὸ χωριὸν ἔχει τὴν ὅψη μιᾶς μικρῆς πόλεως. "Ενας ἐντεταλμένος τῆς Κοινότητος ἐπιφορτισμένος νὰ δέχεται τοὺς ἔνοντας μᾶς δέχθηκε στὸ κατάλυμά του. Δὲν ἡμποροῦσα νὰ βρεθῶ σ' ἐναντὶ τόπο μὲ (1500) κατοίκους, χωρὶς ν° ἀναζητήσω ἀρχαῖα νομίσματα. Εὑρῆκα δυό, τοῦ ἰδίου τύπου, πάνω στὰ δύοια ἦσαν γραμμένη ἡ λέξη «ΑΠΟΛΛΟΝΟΣ» Αὐτὰ τὰ νομίσματα μοῦ φαίνεται ὅτι ἀνήκουν στὴν πόλην Ἀπολλωνίαν τῆς Χαλκιδικῆς. Στὶς δυὸς μέρες ποὺ ἔμεινα στὸν Πολύγερο ράτησα πολλὰ πρόσωπα, ποὺ ἔχουν ἴδιοκτησίες σὲ κάποια ἀπόσταση πρὸς Νότον τὸν χωριοῦ αὐτοῦ γιὰ νὰ συγκεντρώσω ἐνδείξεις γιὰ τὴν τοποθεσία τῆς ἀρχαίας αὐτῆς πόλεως. Μοῦ ἀπάντησαν ὅτι ἡ πόλη αὐτὴ πρέπει νὰ βρισκόταν σὲ μιὰ θέση ποὺ φέρει τὸ δόνομα Παλαι—πόρτα (Palae—porta), διόπου διακρίνονται παντὸς εἰδούς θραύσματα ἀπὸ ἄγγεῖα, καὶ διόπου ἀνακαλύπτονται πολλὰ ἀρχαῖα νομίσματα καὶ διόπου ὑπάρχουν πολλὰ ἀρχαῖα ἔρειπια.

»Τὸ δόνομα ποὺ φέρει αὐτὸν τὸ χωριό, τοῦ πολὺ — ἱεροῦ (de très — Sacré) ὀφείλεται σ' ἓνα "Ιερὸν (temple) τὸ δύοιο ὑπῆρχε ἀκριβῶς στὸ μέρος αὐτὸν καὶ τὸ δύοιο ὕστερα ἀπὸ τὴν καταστροφὴν καὶ τὴν ἔρημωση τῆς Ἀπολλωνίας τῆς Χαλκιδικῆς διατήρησε τὴν αἰγλὴν του, ὥστε οἱ διασκορπισθέντες στὴν Χώρα κάτοικοι νὰ συγκεντρωθοῦν γύρω απ' αὐτὸν τὸ χωριό καὶ νὰ παύσουν νὰ καλλιεργοῦν τοὺς ἄγρους τῆς πόλεώς τους, ποὺ καταστράφηκε».

"Ἐδῶ εἴλεθα ὑποχρεωμένοι ν° ἀνοίξωμε πάλι παρένθεση.

"Η Ἀπολλωνία ἡ Χαλκιδικὴ (γιατὶ ὑπῆρχε μιὰ ἄλλη Ἀπολλωνία, ἡ Ἀπολλωνία ἡ τῆς Μυγδονίας κοντὰ στὴν λίμνη Βόλβη, μάλιστα ἔρειπιά της σώζονται μισὴ ὥρα κοντὰ στὴ σημερινὴ Ἀπολλωνία, ἄλλα ὑπῆρχε καὶ τρίτη Ἀπολλωνία ἡ ἐν τῇ χερσονήσῳ Ἀκτῇ δηλ. στὸ ἄγιον "Οοροῦς) ἡ Ἀπολλωνία λοιπὸν ἡ Χαλκιδικὴ κτίσθηκε ἀπὸ τεὺς Βοτιαίους μετὰ τὴν ἀπὸ τὸ στρατηγὸν τῶν Περσῶν Ἀστράβαζον καταστροφὴ τῆς πόλεώς τους, τῆς Ὁλύνθου. "Ηταν μιὰ ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες πόλεις τῆς Ὁλυνθιακῆς διμοσπονδίας καὶ διατήρησε τὴν αὐτονομία της ἔως τὰ 348, καταστράφηκε δὲ ἀπὸ τὸν Φίλιππο μαζὶ μὲ τὶς ἄλλες πόλεις.

Ποῦ ἔκειτο ἡ Ἀπολλωνία ἡ Χαλκιδικὴ :

"Ο Δῆμιτσας στὸ βιβλίον του «Ἀρχαία Γεωγραφία τῆς Μακεδο-

νίας» ποὺ ἔξεδωκε στὰς Ἀθήνα τὸ 1874 καὶ ποὺ ἔδιαβασα τώρα τετυταῖα λέγει ἐπὶ λέξει.

«Ἡ Ἀπολλωνία ἔκειτο ἐν τῷ μέσῳ τῆς Χαλκιδικῆς, πρὸς Β. τῆς Ὁλύνθου, ἐν τῇ θέσει τοῦ νῦν Πολυγύρου».

Δὲν νομίζω ὅτι εἶναι δρόμη ἡ γνώμη του. Στὴν θέση τοῦ σημερινοῦ Πολυγύρου τίποτε ἀπολύτως δὲν φανερώνει, τίποτε δὲν ἀποκαλύφθηκε, ποὺ νὰ μαρτυρῷ ὅτι ἔκει ἦταν κτισμένη ἡ Ἀπολλωνία. Καὶ ἡ ἀποψη τοῦ Κουζινερί ὅτι ἡ Ἀπολλωνία ἡ Χαλκιδικὴ ἦταν ἐκεῖ ὅπου ἡ σημερινὴ τοποθεσία «Παλαίπορτα» φαίνεται νὰ ἀνταποκρίνεται στὰ πράγματα.

»Ἐπισκέφθηκα ἐσχάτως, Κυρίες καὶ Κύριοι, τὴν Παλαίπορτα. Κεῖται δυὸς ὅρες ΝΔ τοῦ Πολυγύρου. "Ενας ἀνώμαλος ἡμιονικὸς δρόμος δόηγει ἐκεῖ. Ἡ ὀνομασία τῆς τοποθεσίας (Παλαίπορτα) ποὺ εἶναι χαρακτηριστικὴ ὀφείλεται στὸ ὅτι ἔκει σὲ δροισμένο σημεῖο βρίσκεται κανεὶς σκεπασμένη σήμερα μὲ μεγάλους θάμνους μία Πόρτα. Τοεὶς τεράστιες πελεκημένες πέτρες, ἡ μία τοποθετημένη πάνω στὶς δύο ἄλλες, σὲ σχῆμα Π, σχηματίζουν μιὰ εῖσοδο. Σὲ ἀπόσταση ἑκατὸν μέτρων βρισκόμαστε στοὺς πρόποδες μικροῦ λοφίσκου, ὃ δύοιος θὰ ἀποτελοῦσε ἀσφαλῶς τὴν Ἀκρόπολη τῆς Ἀπολλωνίας· βρήκα πάνω σ' αὐτὸν ἄφθονα θρύψαλα ἄγγειών καὶ κεραμιδιῶν καὶ τὸ κυριότερο τμῆμα τείχους. Στὶς ὑπώρειες τοῦ λόφου, πρὸς τὰ Ν Δ, ἔκτείνεται μιὰ ἔκταση μεγάλη, μᾶλλον ὁμαλή, σήμερα δὲ θαυμάνδης καὶ σ' αὐτὴν ἔγω τοποθετῶ τὴν κυρίως πόλη.

Πρέπει νὰ σᾶς πῶ ὅτι δχι μακριὰ ἀπὸ τὴν εῖσοδο ποὺ σᾶς περιέγραψα ἔγιναν ἀνασκαφὲς ἀπὸ . . . ἀρχαιοκαπήλους καὶ ἀνευρέθηκε τὸ νεκροταφεῖο τῆς πόλεως. Πολλοὶ τάφοι ἀρχαῖοι ἀνακαλύφθηκαν καὶ ἐσυλλήθηκαν. Ἐμέτρησα πάνω ἀπὸ τριάντα· δροισμένοι ἀπ' αὐτοὺς εἶναι θιλωτοί, ἄλλοι θαλαμοειδεῖς καὶ ἄλλοι σπηλαιώδεις γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω τοὺς ἀρχαιολογικοὺς δρούς.

Περατοῦται ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πολυγύρου καὶ ὁ περιηγητής μας βγαίνει ἀπ' αὐτὸν ἀπὸ τὴν νότια ἔξοδό του. Παρακολουθεῖ τὸν θοῦν τοῦ Ὁλυνθού ποταμοῦ, δηλαδὴ τῆς Βατόνιας καὶ φθάνει σὲ «ώραιες πεδιάδες» τὶς ὅποιες διασχίζει διὰ νὰ ἀντικρύσῃ συγκινημένος, τὴν ἀρχαῖαν πόλη τῆς Ὁλύνθου, ἡ δύοια βρίσκεται σὲ μιὰ τοποθεσία ποὺ περιέχεται μέσα στὰ ὅρια τοῦ σημερινοῦ χώρου "Αγιος Μάμας". Περνάει ἀπὸ ἔνα χωριό ποὺ φέρει τὸ δόνομα Στυλάρι (ἴσως τὸ παλιὸ Μυριόφυτο) καὶ ἔξακολουθεῖ : «"Οχι μακριὰ ἀπὸ τὸ χωριό αὐτὸν προβάλλουν οἱ οἰκοδομὲς ἐνὸς μεγάλου τσιφλικιοῦ, περιτριγυρι-

σμένες ἀπὸ ἔναν τοῖχο πολὺ χονδρό, ἀλοίμονο! Κατασκευασμένο ἀπὸ πέτρες καὶ ὑλικὰ παραμένει ἀπὸ ἀρχαῖα κτίρια. Πρόκειται περὶ τῆς Ἰδιοκτησίας τοῦ Γιουσούφ Βέη, ποὺ ἀσκεῖ καὶ τὰ καθήκοντά τοῦ Βοϊβόδα στὸν ἄγιο Μάμμα. Σ' αὐτὸ τὸ χωριὸ ὑπάρχουν καὶ πολίτες Ἰδιοκτῆτες μικρῶν κτημάτων, ἀλλὰ οἱ περισσότεροι κάτοικοι του εἶναι κολλῆγοι, ποὺ καλλιεργοῦν τὰ χωράφια τοῦ Βέη.

» Ο πληθυσμὸς του εἶναι διακόσιες οἰκογένειες. Οἱ ἐκκλησίες του ἔξαρτῶνται ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Κασσανδρείας, ποὺ ἔχει τὴν ἔδραν του στὸν Πολύγυρο. Ἡ ἐκκλησία τοῦ ἄγιου Γεργίου εἶναι ἡ μόνη τὴν ὅποιαν τὸ χωριὸ διατηρεῖ σὲ καλὴ κατάσταση, ἀλλ' ὑπάρχουν ἄλλες ἀρχαῖατες οἱ ὅποιες κατάκεινται σὲ ἔρειπια. Καθὼς δὲ ἔξεδήλωσα τὴν ἐπιθυμία νὰ τὶς ἐπισκεψθῶ, ἔνας ἀπὸ τὸν Τερεῖς προσφέρθηκε νὰ μοῦ χοησμεύσῃ σὰν δῆμος. Οἱ τοποθεσίαι ὅπου βρίσκονταν οἱ ἐκκλησίες αὐτὲς εἶναι πάντοτε σεβάσμιες καὶ κάθε χρόνο τὴν ἥμέρα τοῦ Ἅγιου σὲ κάθε μιὰ ἀπὸ αὐτές, ψέλνεται εἰδικὴ κατανυκτικὴ λειτουργία στὸ ὑπαίθρῳ.

» Κράτησα σημείωση τῶν ὀνομάτων τῶν ἐκκλησιῶν αὕτῶν ὅπως μὲ τὰ ὑπαγόρευσε ὁ συνοδός μου.

Αγιος Μαμᾶς - Αγιος Δημήτριος - Αγιος Νικόλαος - Αγιος Αθανάσιος - Ιωάννης ὁ Πρόδρομος - Αγιος Χριστόφορος - οἱ Αγιοι Απόστολοι - Ο Προφήτης Ηλίας - Η Μεταμόρφωσις.

Στοὺς τοίχους τῆς ἐκκλησίας τοῦ ἄγιου Γεωργίου βλέπει κανένας πολλὲς ἐπιτύμβιες ἐπιγραφές. π. Χ.

ΔΙΑΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΑ
ΠΡΕΙΣΚΟΝ ΠΡΕΙΣΚΟΥ ΥΙΟΝ
ΠΑΠΠΟΝ ΑΥΤΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΙΑΝ ΜΑΓΝΑΝ
ΜΗΤΕΡΑ ΑΥΤΗΣ ΖΩΣΑΝ
ΜΝΕΙΑΣ ΧΑΡΙΝ
ΕΤΟΥΣ 470

Δηλαδή: Διδιανὴ Ἀντιγόνα τιμᾶ τὸν Πρεῖσκον γυιδὸν τοῦ Πρείσκου πάππου της καὶ τὴν Ἐλπίδιαν Μάγναν τὴν μητέρα της ζῶσαν ἀκόμη τὸ ἔτος 470.

» Ιδοὺ καὶ μιὰ ἄλλη ἐπιτύμβιος ἐπιγραφή:
ΒΑΙΒΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΙΣ
ΖΩΝ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΕ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ
ΠΟΡΚΙΑ ΤΗ ΑΥΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΙ
ΣΕΜΝΟΤΑΤΗΝ
ΜΝΕΙΑΣ ΧΑΡΙΝ
ΕΤΟΥΣ 7

» Ἐπανῆλθον στό κονάκι ὃπου βρήκαμε θερμὴ φιλοξενία ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Βέη τῶν Σερρῶν. Τὸ κονάκι περιβάλεται ἀπὸ ἔνα τείχωμα ἰσχυρότατο, τοῦ ὅποιον ὅλες οἱ πόρτες κλείνονται ὅλα τὰ βράδυα ἔξ αἰτίας τοῦ ὅτι ἡ θάλασσα εἶναι κοντὰ καὶ ὁ κίνδυνος ἀπὸ τοὺς πειρατὲς μεγάλος. Ο περίβολος τῶν κτιρίων εἶναι πολὺ ἔκτεταμένος. Σ' αὐτὰ ἀποθηκεύονταν τὰ προϊόντα τῶν κτημάτων καὶ σ' αὐτὰ κατοικοῦν περισσότεροι ἀπὸ εἴκοσι χωρικοὶ - καλλιεργητὲς μὲ τὶς οἰκογένειές τους. Μείναμε ἔκει μιὰ νύχτα· κοιμηθήκαμε σὲ μιὰ μεγάλη σάλα ὅλοι μαζὶ στὴ σειρὰ πάνω σὲ σοφάδες.

» Μόλις ξημέρωσε ἀποχαιρέτησα τοὺς φιλοξενοῦντάς με καὶ βρέθηκα σὲ λίγο στὸ δρόμο τῶν πεδιάδων, ποὺ κατοίκησαν ἄλλοτε οἱ Βοτταῖοι (ἀρχαῖες Μακεδονικὲς φυλὲς ποὺ ἐγκατεστάθηκαν στὴ Χαλκιδική). Δὲν εἶχα παρὰ νὰ διατρέξω μιὰ λεύγα μόνο γιὰ νὰ μεταβῶ στὶς πόρτες τῆς ἀρχαίας πόλεως Κασσανδρείας. Στὴν θέση αὐτὴ σήμερα εἶναι ἔνα φτωχὸ χωριὸ ἀπὸ τριάντα οἰκογένειες· μερικὰ σπιτάκια στηρίζονται στὰ ἀρχαῖα τείχη, ποὺ ἀποτελοῦσαν κατὰ τὴν ἀρχαῖητη τις ὀχυρώσεις τῆς πόλεως. Βρῆκα διάφορα νομίσματα πόλεων τῆς Μακεδονίας, μερικὰ τῶν ὅποιων ήταν τῆς Κασσανδρείας, ἀλλὰ τῆς ἐποχῆς, ποὺ ἔγινε ἀποικία τῶν Ρωμαίων».

Σταματῶ ἔδω στὸν Κουζίνερι γιὰ νὰ θέσω ὑπὸ ὅψιν σας, Κυρίες καὶ Κύριοι, ὅτι ἡ Κασσάνδρεια ἴδρυθηκε (ὅπου ἀκριβῶς σήμερα εὑρίσκεται ἡ Ν. Ποτίδαια) κοντᾶ στὸν ίσθμὸ τῆς χερσονήσου Κασσάνδρας τὸ 316 π.χ. ἀπὸ τὸ Κάσσανδρο γαμπρὸ τοῦ Φιλίππου, πάνω στὰ ἔρειπια τῆς Ποτιδαίας, ποὺ κατεστράφηκε ἀπὸ τὸν Φίλιππον 40 χρόνια προτήτερα. Ἐξελίχθηκε σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς ἀκμαιότερες πόλεις τῆς Χαλκιδικῆς. Ὑποτάχθηκε στοὺς Ρωμαίους στὰ 169 π.χ. Τήν ἐπολιόρκησαν ἀνεπιτυχῶς οἱ Γότθοι τὸν 3ον μ.χ. αἰώνα καὶ τὴν κατέστρεψαν ἐκ θεμελίων οἱ Ούνοι στὰ 540 μ.χ., ὅταν τότε, ἀφοῦ πέρασαν τὸ Δούναβη, πλημμύρισαν τὴν Εὐρώπη "Ἄς σημειωθῇ ὅτι τὰ καταστραφέντα τείχη της τὰ ἀνήγειρεν ἐκ νέου τὸ 552 μ.χ. ὁ Ἰουστινιανὸς καὶ ὅτι σώζεται σήμερα ἔνα μέρος τῶν τειχῶν αὐτῶν.

Ο περιηγητὴς ἔξακολοθεῖ τὴν πορεία του, περνάει ἀπὸ δυὸ ἄλλα μετόχια, μπαίνει στὸ χωριὸ Πορταριά, γιὰ τὸ ὅποιο λέγει ὅτι εἶναι πυκνοκατοικημένο καὶ μὲ ἔδαφος πολὺ παραγωγικό, προχωρεῖ καὶ διανυκτερεύει σ' ἔνα ἄλλο χωριὸ, τοῦ ὅποιον τὸ ὄνομα δέν ἀναφέρει, ἀλλὰ στὸ νεκροταφεῖο τοῦ ὅποιον βρῆκε πολλὲς ἀρχαῖες την ἐπόμενη ἀρχὰ τὸ βράδυ ἐπιστρέφει στὴ Θεσσαλονίκη.

Μαζί μὲ τὸν Cousinerry ἐκάναμε, Κυρίες καὶ Κύριοι, ἔνα ταξίδι στὴν Χαλκιδικὴ στὰ 1793. Μᾶς χειραγώγησε δὲ περιηγητὴς διὰ μέσου τῶν κωμοπόλεων καὶ τῶν χωριῶν τῆς ποὺ διαλαλοῦσαν τὴν ἀμόλυντο καὶ ἄδιάκοπο ἐλληνικότητά της, μᾶς περιέφερε εὐλαβικὰ στὰ ἄπειρα ἀρχαῖα μνημεῖα καὶ ἔρειπια, ποὺ διηγοῦνται δόξες, ἀλλὰ καὶ τραγικὲς περιπέτειες τοῦ τόπου αὐτοῦ στὸ ἀπώτατο παρελθόν.

Δὲν θᾶθελα νὰ τελειώσω τὴν διάλεξη χωρὶς νὰ τονίσω δυὸς πράγματα.

Πρῶτο : Διατρανώντας τὴν ἀνάγκη νὰ γίνη μιὰ συστηματικὴ ἐργασία γιὰ τὴν Ἰστορία τῆς Χαλκιδικῆς, νὰ ἐπαναλάβω μιὰ παλιά μου ὑπόδειξη ὅπως ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν προκηρύξῃ ἔνα ἔπαθλο γιὰ τὴ συγγραφὴ τῆς Ἰστορίας τῆς Χαλκιδικῆς, νὰ χρηματοδοτήσουν δὲ τὸ ἔπαθλο αὐτὸν οἱ Δῆμοι καὶ οἱ Κοινότητες τοῦ Νομοῦ μας.

Δεύτερο : Εἶναι ἐπὶ τέλους καιρὸς τὸ Κράτος νὰ ἐκπληρώσῃ ἐναὲ ἐπιτακτικὸ καθῆκον του νὰ περισώσῃ τοὺς ἀρχαιολογικοὺς θησαυροὺς τῆς Χαλκιδικῆς.

Εἶναι ἀνάγκη νὰ διορισθῇ εἰδικὸς Ἐφορος Ἀρχαιοτήτων Χαλκιδικῆς. Πρόπει νὰ ἰδουμῇ μουσεῖο Ἀρχαιοτήτων Χαλκιδικῆς παρὰ τὴν Ἀρχαία Ὁλυνθό, στὸ δυτικὸ νὰ συγκεντρωθοῦν ὅλα τὰ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα τῆς Χαλκιδικῆς, ποὺ ἔχουν διοχετευθῆ σὲ ἄλλα Μουσεῖα. Εἶναι ἀνάγκη γενικώτερα νὰ ληφθοῦν σύντονα μέτρα πρὸς ἀποφυγὴν τῆς ἔξαφανίσεως τῶν ἀρχαιοτήτων μας, ποὺ καθημερινῶς συντελεῖται-

Κι ἀς εὐχηθοῦμε ἡ ἀρχαιολογικὴ σκαπάνη νὸς ἀντηχήσῃ χαρωπὴ καὶ ἔδω: θὰ φέρῃ σὲ φῶς ἀνεκτίμητους θησαυρούς...

Εἶναι ὑποχρέωση ὅλων μας νὰ κινητοποιηθοῦμε καὶ νὰ ἀγωνισθοῦμε ὅστε τὰ δυὸς αὐτὰ αἰτήματα γύρῳ ἀπὸ τὴν Ἰστορία τῆς Χαλκιδικῆς καὶ τὴν περίσωση τῶν ἀρχαιολογικῶν τῆς θησαυρῶν νὰ πραγματοποιηθοῦν καὶ γρήγορα μάλιστα.

Θὰ τὸ ἀπαίτοῦν, εἴμαι βέβαιος, καὶ οἱ Ἱερὲς σκιες τῶν προγόνων μας, τῶν δποίων τὸν ἄγνο Ἑλληνισμό, τὰ φιλόξενα αἰσθήματα καὶ τὸν πολιτισμὸ μὲ τόση παραστατικότητα μᾶς περιέγραψε δ Γάλλος Προόξενος τῆς Θεσσαλονίκης.

